

Datum
6 december 2021

Contactpersoon
Sophie Velghe
0474 42 80 31

Corona-maatregelen vanaf 8 december 2021

Mondmaskerplicht vanaf eerste leerjaar.

Beste ouder

Nu de maatregelen voor het onderwijs concreter zijn geworden informeer ik jullie hierover graag.

De nieuwe maatregelen gaan in op woensdag 8 december.

- *Van zodra er 2 positieve leerlingen in de klas zijn wordt de volledige klas in quarantaine gezet.*
- *Mondmaskerplicht vanaf 6 jaar, **buiten en als de leerlingen stilzitten op voldoende afstand van elkaar en in een goed geventileerde ruimte is dit **niet nodig.*****
- *De kerstvakantie start een week vroeger. De laatste schooldag is vrijdag 17 december. Voor het organiseren van noodopvang ligt de bal in het kamp van de lokale besturen*

Maar nog belangrijker is: hoe gaan we hiermee om?

Ik kreeg reeds heel wat mails en berichten waaruit een grote verscheidenheid blijkt. Voor- en tegenstanders, genuanceerde en ongenueanceerde meningen, ...

De school is een afspiegeling van de maatschappij.

Het recht op een eigen mening en inspraak wordt als kinderrecht bekrachtigd, ook op onze school. Door de kinderen en ouders te laten zeggen wat ze zelf denken en de redenen hierachter, krijgen we een genuanceerder beeld van de werkelijkheid.

Als we er op deze manier mee omgaan, hen in contact te brengen met andere meningen, wapent dit ook onze kinderen om met andere thema's om te gaan in de toekomst. Zo willen we onze kleine kleurdoosvrienden vormen tot **verdraagzame, democratische** mensen om bij te dragen tot een warmere wereld.

Bij deze een warme oproep om **respect** te tonen voor ieders mening. We verwachten dit van de kinderen, leerkrachten, begeleiders en ouders.



De wereld is divers en zal dat altijd zijn, bij deze dus een oproep om dat te omarmen en dit als rijkdom te zien. De leerkrachten zullen tijd voorzien om hierbij met de groep stil te staan.

De nieuwe regels gaan in op woensdag.

Ik zou dan ook graag op woensdag een verbindende actie willen opzetten. We willen het beste voor onze wereldburgers (groot en klein), iedereen kijkt anders en dat is waardevol.

Oproep om uiterlijk woensdag **een ingekleurd vlammetje** af te geven aan Heidi, Sophie of het secretariaat. We kleven ze aan de ramen aan de voorkant van de school. Je mag er ook je naam opschrijven, een boodschap of een wens opschrijven.

De vlammetjes staan symbool voor het **respect voor de diversiteit**.

Een beetje warmte en licht in een tijd waarin families moeilijkheden ervaren. (Wel of geen familiefeest, kleinkinderen wel of niet op bezoek, hoeveel vrienden komen er, ...)

Met vriendelijke groeten

Sophie Velghe
Directeur