

Week 14/03 - 18/03

Op 1 been staan en terwijl focussen op het versje over de tandenfee dat werd voorgelezen.



De jeugdboekenmaand: 'helden en schurken' We hebben een masker uitgeprikt.



Quizen



Tijdens het leeskwartiertje op woensdag hebben we een speciaal boek gelezen. Er kwam precies geen einde aan...

Tanden poetsen met salie (zoals vroeger)



Tandpasta en tandenborstels rubriceren van vroeger naar nu. Dit is ook een structuurtje binnen MI





De klas werd een beetje veranderd



Even stil staan bij Oekraïne (samen met juf Lut)

Tandendoosje gemaakt



Oefenen op de fijne motoriek (samen met juf Lut)



Tijdens de wandeling maakten we een tussenstop bij de speeltuin



'Wist-je-dat-jes'

- Elke dag eten we fruit. Sommige kinderen vergeten vaak hun fruitdoosje. Elke donderdag krijgt uw kleuter fruit van school (Tutti Frutti).
- Geef voor het ontbijt gerust maar 1 boterham mee. Kinderen hebben vaak genoeg. Het is jammer dat er steeds boterhammen terug mee naar huis gaan.
- Draag maandag 2 verschillende kousen. Die kousen zijn symbool voor Werelddownsyndroomdag. We tonen aan dat iedereen mooi is op zijn/haar manier.
- Vrijdag 25/3 komt de fotograaf. Stuur je kleuter die dag zeker naar school (eigenlijk moeten ze alle dagen naar school, want ze zijn leerplichtig). Het zou heel jammer zijn mocht er iemand niet op de klasfoto staan!

