

# Week 19/04 - 22/04

Hiep Hiep Hoeraaa!



Iets met een cadeautje op 8 mei... 😊



In de klas hebben we een heen- en weertasje van ons nieuw thema (fotografie). Iedereen mag het 1 dagje meenemen naar huis. Hira mocht het als eerste uitproberen.



Een nieuw hoekje in de klas.  
"Juf, wij willen Milo schilderen."



Twee letterdiefjes gingen samen met letterdiefje rond in alle klassen op zoek naar voorwerpen met de letter: 'f'.  
Dolle pret!



's Morgens begroeten we elkaar aan de deur. We kiezen uit verschillende bewegingen.

Nieuw thema (fotografie) = nieuwe hoekjes



Stempelen



## 'Wist-je-dat-jes'

- Dinsdagvoormiddag 26/04 heb ik terug een vorming, op de juffenschool 😊 (over de Koalatesten, die in het begin van dit schooljaar werden afgenomen). Juf Vicky neemt de klas. In de namiddag ben ik terug.
- Ik ga mee op cultuurklas met het 1<sup>ste</sup> en 2<sup>de</sup> leerjaar van woensdag 27/04 t.e.m. vrijdag 29/04. Juf Lut neemt de klas over. Diezelfde dagen zal er ook een stagiair meedraaien in de klas, namelijk juf Emma.

