



De Mona-wereld

Een kunstcatalogus
van De Ijsbreker

Voorwoord

De Ijsbrekers werkten in november en december aan een kunstproject. Heel wat uitstappen vielen in het water maar dat kon hun creativiteit niet tegenhouden.

De leerlingen kozen het bekendste schilderij van Leonardo Da Vinci als thema. Mona Lisa glimlacht mysterieus... Waar zou ze aan denken, wat zou haar bezig houden...? Onze kunstenaars gingen op zoek naar hun belangrijkste gedachte van het moment: een opa, een kraai of... een tomaat! Ze nemen je via de Mona Lisa dus mee in hun (leef)wereld.

En zo kreeg Mona Lisa maar liefst 21 verschillende gezichten!

Geniet van deze originele catalogus, gemaakt door prachtige kunstenaars!

Els

trotse leerkracht van De Ijsbrekers

(het 3^e en 4^e leerjaar van Freinetschool De Loods, Gent)

Met dank aan Tiene, Debbie, Faye en Véronique!

Opalisa

Berat-Ali Kuru, 6 december 2021 (De Loods, Gent, België)

potlood en zwarte stift op papier

“Mijn opa maakt mij supergelukkig en ik denk veel aan hem.”



Monahuis

Kivanc Savas, 8 december 2021 (aan mijn bank, De Loods)

wasco, verf, potlood en stift op papier

“Ik ben blij omdat ik verhuisd ben. Als ik groot word dan wil ik ook een huis kopen.”



Mona Arend

Lasse Slootmaeckers, 10 december 2021 (België)

potlood en pen op papier

“Het doet mij denken aan natuur en vogels omdat er veel groen is en omdat er een arend op staat.”



Mona Tomaat

Esmeralda Hoxhaj, 8 december 2021 (De Loods, Gent)

verf en potlood op papier

“Ik vind tomaten vies want dat smaakt naar tomatensoep en dat vind ik niet lekker.”



Mona Sneeuwpop

Ecrin Karakaya, 14 december 2021 (in de klas)

verf (met wattenstaafjes aangebracht) en stift op papier

"Ik maakte dit omdat ik sneeuw en sneeuwpoppen heel leuk vind.
Ik hoop dat het veel sneeuwt deze winter!"



Pingpong

Robbe Loncke, 8 december 2021 (België)

potlood, kopie Mona Lisa, papier

“Ik heb dit gemaakt omdat het over pingpong gaat en dat vind ik leuk. Pingpong is ook mijn hobby.”



Druk coronavirus

Valentina Roef, 10 december 2021 (in de klas)

pen, potlood en verf op papier

“Ik ben bang en bezorgd omdat ik niet weet of de mensen positief of negatief zijn.”



Mona Kerstboom

Rosie Ryon, 14 december 2021 (in de klas)

wasco, potlood, lijm op papier

"Ik denk aan een schitterende Kerstmis met veel pakjes. Ik wens dat we deze Kerstmis knuffels en kussen kunnen uitdelen. Dat zou het grootste pakje zijn dat ik zou krijgen."



Mona Bloem

Sara Machrouhi, 8 december 2021 (Gent)

verf en kleurpotloden op papier

“In de zomer zie ik veel bloemen buiten. Ik vind dat mooi.”



Mona Drupa

Gülce Türköz, 8 december 2021 (aan een bank in mijn klas, op De Loods)
stift, potlood en wasco op papier

“Mijn opa en oma zijn terug naar Turkije en daar word ik verdrietig van.
Ik heb hard mijn best gedaan en ik heb ook maar één kleur gebruikt.”



Mona Kippy

Gus Vanoverschelde, 10 december 2021 (thuis)
potlood, ecoline, wasco, kleurpotlood op papier

“Mijn hoofd van Mona Lisa is een kippenhoofd omdat mijn kip Sparky overleden is. Mijn hond Marcus is er te wild mee geweest. Hij heeft haar nekje gebroken. Ik denk er nog veel aan. Mijn kip heeft een goed leven gehad. <3”



Mona Kerstmis

Otis Chielens, 8 december 2021 (Muide, Gent, België)

potlood, plakkaatverf, verfstift op papier

“Mijn kunstwerk is rond Kerstmis omdat Kerstmis met mijn familie dit jaar niet doorgaat. Elk jaar kijk ik uit naar Kerstmis omdat ik dit normaal met heel de familie vier.”



Turks-Belgische Mona

Oguzhan Er, 14 december 2021 (in de klas)

stift, lijm en verf op papier

"Mijn droom is dat Turkije en België vrienden worden en blijven."



MersoMona

Serkan Yamak, 8 december 2021 (aan mijn bank, De Loods)
potlood, stift en wasco op papier

“Ik vind auto’s leuk en moet later een Mercedes hebben.”

MP PERSONA



De ruimte-Mona Lisa

Jouri Abusharek, 9 december 2021 (op school)

stift en potlood op papier

“Ik vind de wereld leuk. Ik weet veel over de aarde. De aarde maakt mij blij.”



Mona Fishstick

Rosie L'Amour Leenders, 10 december 2021 (De Loods, Gent)

lichtgroen, donkergroen en lichtblauw potlood op papier

“Ik denk alleen aan vissen in Oostenrijk op de Danielsberg.”

Rosie moonafintik



Mona Kraai

Narin Kula, 8 december 2021 (op mijn school)
verf (met wattenstaafjes) en potlood op papier

“Ik ben met mijn mama naar een museum geweest. Ik zag daar een opgezette kraai. Ik vond de kraai heel mooi, daarom zit de kraai in mijn hoofd.”



Corona

Adam Nasman, 9 december 2021 (aan mijn bank, op mijn school)
kleurpotlood en verf op papier

“Ik haat corona omdat mijn vrienden corona hebben.”



Mona Bal

Quinn De Smet, 14 december 2021 (in de klas)

potlood (en passer) op papier

"Ik maakte dit omdat ik voetballen leuk vind. Ik voetbal veel op school."



Mona Nacht

Marwa Zaidi, 14 december 2021 (in de klas)

wasco, goud- en zilverstift op papier

"Ik vind sterren in de nacht mooi. Vorige zomer zat ik 's nachts op het terras en zag plots zoveel sterren!"



Appel Lisa

Fiona Schotte, 15 december 2021 (aan de keukentafel)

potlood en stift op papier

“Ik eet heel graag sappige appels. De worm tekende ik erbij omdat dat past bij een appel.”



Deze catalogus is het eindproduct van een kunstproject van De Ijsbrekers van Freinetschool De Loods:

Adam, Arslan, Berat-Ali, Ecrin, Esmeralda, Fiona, Gülce, Gus, Jouri, Kivanc, Lasse, Marwa, Narin, Oguzhan, Otis, Quinn, Robbe, Rosie L'Amour, Rosie, Sara, Serkan en Valentina.

December 2021