

Het Anker^{maart 2021} van Muide-Meulestede



Fiona Schotte

Interview met de burgemeester p. 2

Natuur p. 3

Pier post kunst p. 4

De Loods onder de loep p. 5

Cultuur p. 6

Wedstrijd! p. 8

Onze krant in de krant!

Een journalist van De Gentenaar, Simon Dekaezemaker, pikte op dat de leerlingen van De Ijsbreker zelf een krant maakten. Hij interviewde hun leerkracht hierover en schreef een artikel. Dit leuke nieuwsbericht verscheen zaterdag 13 maart op de website van De Gentenaar/Het Nieuwsblad.

Leerlingen Gentse school maken zelf een krant: "We schreven over straatraces tot Muidense taarten"

Gisteren om 11:30 door Simon Dekaezemaker



(FOTO: P)

Urban legend of echt?

"We hebben een hoofd gevonden!"

Baran (9) en Oguzhan (9), inwoners van de Muide, deden in de krokusvakantie een opvallende ontdekking.

"We hebben een hoofd gezien in een kelder in een leegstaand gebouw op het Londenplein", vertelden ze aan hun klasgenoten (De Ijsbrekers van Freinetschool De Loods). De leerlingen trokken op onderzoek.

>>> LEES MEER OP P. 2



De Ijsbrekers zoeken een hoofd onder de oude loods

Opinie

Zotten die hier rijden!

Kamiel Deley

Joaquim Rombaut

Wij vinden het echt niet oké dat er zo snel wordt gereden omdat er hier veel kinderen rondlopen en spelen. Die racers vinden wij echt gek. Er zijn door het racen ook veel dingen in de straat verwoest: het fietsenrek in de Voorhavenlaan bijvoorbeeld, of een paal van De Lijn aan het rondpunt aan Victor Carpentier. We denken dat ze racen om stoer te doen. Maar eigenlijk vinden wij dat *lame*. Er staan verkeersborden voor een reden. Je mag eigenlijk maar 30 per uur rijden. Stop daar gewoon mee.

Interview

Mathias De Clercq: "Er komt een nieuwe fietsbrug!"

Onze reporters Norah (9) en Rosie (9) regelden een online interview met burgemeester Mathias De Clercq. Ze stelden hem een aantal vragen.

Norah Dauwe en Rosie Ryon



Burgemeester Mathias De Clercq

Hoe druk is het in de Muide door corona? Zijn er veel besmettingen en zorgt dit voor veel werk?

"Er zijn veel regels waar de mensen moeten op letten en als het goed weer is, is er extra werk. Want dan gaan de mensen ook allemaal naar parken en is er veel politie aanwezig."

Zijn er onlangs beslissingen genomen over de Muide?

"Er komt een fietsbrug, dus de fietsers zullen heel blij zijn. In het Makelaarspark komen er voetbalgoals."

Als er een nieuwe winkel, bakker of speeltuin open gaat in de Muide, moet jij daar dan altijd bij zijn? Of stuurt u iemand anders?

"Als ik gevraagd word, móét ik er niet bij zijn maar ik mag wel. Het is altijd leuk om eens te gaan."

Als u één ding zou mogen veranderen aan de Muide wat zou dat dan zijn?

"Het zou leuk zijn moest er minder verkeer zijn op de Muide. Nu is er veel file op de Muide. Dit zal later opgelost worden door de nieuwe Verapazbrug."

Hoofd gevonden aan Londenplein? Onderzoek

Door de IJsbrekerredactie

"Mijn vriend Muhammed vertelde ons dat er in 2018 een meisje met trouwfeestkledij meegenomen was naar het gebouw aan het Londenplein. We werden nieuwsgierig en we gingen een kijkje nemen. Ook Oguzhan ging mee", vertelt Baran.

"We keken door de tralies van een kelder van een oude loods aan het Londenplein en we zagen een wit ding. Ik dacht dat dat het trouwkleed was. Toen zag Muhammed het hoofd liggen," vertelt Oguzhan verder. "Ook op een andere keer zag ik een zwart ding met witte ogen."

"Ik kijk veel naar horrorfilms," geeft Baran toe. "Ik geloofde niet écht dat er een hoofd lag, maar toch was ik wat bang."

De jongens deelden hun verhaal op school. Hun medeleerlingen en juf geloofden er niet veel van maar wilden toch op onderzoek gaan. Ze trokken met de hele klas naar de loods, keken door de tralies en zagen... afval!

"Gelukkig lag het hoofd er niet echt", zegt klasgenoot Rosie (9), "want ik had gewed dat ik mijn mooiste turntekeningen zou verscheuren als er echt een hoofd lag." Ook andere medeleerlingen hadden een weddenschap afgesloten: zo zou Kamiel (9) in zijn blootje naar school komen en was Victor (10) van plan om al zijn geld te verbranden. Dit was echter niet nodig.

6 kilo afval op een halfuur

De Ijsbrekers raapten op 8 maart afval op de Muide om voor de natuur te zorgen en de speelpleintjes netjes te houden. Alles samen raapten ze 6 kilo op een halfuur tijd!

Quinn De Smet en Gus Vanoverschelde

Het Londenplein

De leerlingen van het 3e en 4e leerjaar zijn naar het Londenplein gegaan. In een goede 15 minuten waren alle emmers vol! Ze raapten het afval met knijpertjes en handschoenen.

Kapitein Zeppospark

In het Zeppospark lag er minder klein afval maar wel grotere dozen.

Sorteren

Op school sorteerden de leerlingen het afval. Er lag een hele grote stapel afval voor ze begonnen te sorteren. Vooral de PMD-zak werd goed gevuld. Er was ook veel restafval en een beetje glas, papier en GFT.



De Ijsbrekers hebben flink gesorteerd

Wat is dat daar in de lucht?



Dit is een kokmeeuw



De aalscholver stijgt op



Een huismus onder een dak op de Muide

Je ziet bijna elke dag vogels op de Muide, maar welke zijn dat allemaal? Dit gaan jullie te weten komen in deze reportage.

Otis Chielens, Ramon Poelvoorde en Lasse Sloodmaeckers

Kokmeeuwen hebben een zwarte kop in de zomer en in de lente. In de winter en de herfst hebben ze een witte kop met een grijze streep.

De **aalscholver** vind je meestal bij water. Hij is 77-94 cm lang, het lichaamsgewicht is 2000-2500 gram en de spanwijdte is 121-149 cm.

De **huismus** vind je vaak bij oudere gebouwen. Hij is 14-16 cm van lengte en het lichaamsgewicht is 19-25 gram. De spanwijdte is 21-25,5 cm.



Een koolmees op een tak

De **koolmees** komt voor in allerlei bossen, parken, boomgaarden en beplante tuinen. Zijn lengte is 13,5 - 15 cm en het lichaamsgewicht 16-21 gram. De spanwijdte van de vleugels is 22,5-25,5 cm.

Bram spuit gezichten van buurtbewoners op muur

Jullie hebben het wellicht al gemerkt: de graffitidieren op de muur van de Moeskopperij zijn verdwenen. In de plaats verschijnen er gezichten op de 48 meter lange muur.

Ecrin Karakaya en Fiona Schotte

Om meer te weten te komen, spraken onze journalisten af met Bram. Bram spuit al 18 jaar graffiti. Als je graffiti spuit heb je een gasmasker nodig en handschoenen. Bram werkt al twee weken aan de nieuwe gezichten op de Moeskopperijmuur. Hij spuit graffiti om de buurt mooier te maken.



Bram spuit het gezicht van Lucien De Ridder

Hij spuit elke week een nieuw gezicht van een buurtbewoner om mensen te steunen in deze coronaperiode. De Moeskopperij heeft gevraagd aan Bram of hij de muur wou spuiten. Ze vinden het prachtig.

De leerlingen van 't Kraaiennest (de 3e graad van Freinetschool De Loods) hebben meegeholpen. Ze hebben de graffitidieren weggedaan en de achtergrond gespoten in groen, geel en blauw.

"Het was echt superleuk om te doen," vertelt Polly (11) uit het Kraaiennest.

De Buurtloods naast De Loods Al die kunstwerken! Welk plan heeft Pier?

Onze reporters Marwa en Reyhan Nur gingen naar de Buurtloods. Ze stelden Caroline (wijkwerker) enkele vragen.

Reyhan Nur Karakaya, Gulden Osmanova, Marwa Zaidi

In welk jaar begon je hier te werken?

"Ik ben hier begonnen in 2018."

Wie bedenkt de activiteiten in de Buurtloods?"

"Mensen van de wijk beslissen de activiteiten."

Wat doet de Buurtloods in deze tijd?

"In deze tijd doen we onder andere voedselbedeling."

Wanneer is de Buurtloods ontstaan?

"In 2000 is de Buurtloods ontstaan."

Mag de Buurtloods iets verkopen?

"De Buurtloods mag niks verkopen."

Bedankt voor het interview!



Caroline (rechts) en haar collega's van de Buurtloods

Wie de facebookgroep van Muide-Meulestede volgt, heeft het misschien al gezien: er verschijnt regelmatig een kunstwerk. Pier deelt dikwijls foto's van kunst op de groep.

*Mehmet Akbel
Oguzhan Er*



Pier is hier!

Hoe lang doe je dit al en waarom?

"Sinds december deel ik de foto's. Ik ging jaren terug naar het museum Mayer van den Bergh in Antwerpen. Ik zag daar veel mooie kunstwerken. Ik deel die nu op facebook omdat ik hoop dat andere mensen hier plezier aan hebben en zo maak ik ook een beetje reclame voor het museum."

Zijn dit jouw schilderijen? Heb jij die gemaakt?

"Nee, het zijn niet mijn schilderijen. Ik ben geen kunstenaar maar ik ga graag naar het museum Mayer van den Bergh. Ik kijk graag naar kunst."

Van welke kunst hou je het meest?

"Ik hou van de Dulle Griet. Dat is een schilderij van Bruegel."

Freinetschool De Loods onder de loep

Deze krant is gemaakt door de IJsbrekers van freinetschool De Loods. Hier vind je meer informatie over deze school.

Esmer Hoxhaj en Naima Verstraeten



Reporters Naima en Esmer aan de voordeur van De Loods



*Boven: Els
Rechts: Freya*



Interview met Freya De Meester (directrice)

Hoe lang werk jij hier al?

“Ik werk hier al sinds 1 september 2000. Ik was toen nog leerkracht van het 4e en 5e leerjaar en had toen 10 leerlingen. Er was toen nog geen Kraaiennest.”

Hoe lang bestaat de school al?

“De school is geopend op 1 september 1997. En nog een extra weetje: Anneke die in het STIBO werkt, werkt hier al het langst!”

Hoe lang ben jij hier eigenlijk al directrice?

“Sinds 1 oktober 2020.”

Hoe moeilijk vind je het om met de coronamaatregelen directrice te zijn?

“Ik vind dat iedereen voorzichtig is op school en daar ben ik blij om. Wat ik moeilijk vind is wanneer er iemand in quarantaine moet want dat is echt niet leuk!!!!”

Interview met Els De Letter (leerkracht IJsbrekers)

Hoe lang werk jij hier al?

“Ik werk hier al 6 jaar.”

In hoeveel klassen ben jij al leerkracht geweest?

“In alle klassen van het lager.”

Hoe moeilijk vind je de coronamaatregelen op school?

“Ik vind het lastig dat we het openbaar vervoer niet meer mogen gebruiken. We kunnen bijvoorbeeld niet meer naar de bib. Met vaste plaatsen werken vind ik ook niet bepaald handig! Ik vind het ook jammer dat we niet meer samen in de turnzaal mogen om de week af te sluiten met het forum.”

Wat vind je leuk aan deze school?

“Ik vind het leuk dat dit een kleine school is: iedereen kent elkaar hier. Ik vind het ook tof dat het een freinetschool is. Ook de wijk vind ik interessant. Daarnaast vind ik het ook leuk dat er geen schoolbel is en dat de kinderen geen rijen moeten maken.”

Interview met leerlingen

Polly Schotte en Halewijn Larnout ('t Kraaiennest)

Baran Erdogan (De IJsbreker)

Wat vind je leuk aan je klas?

Polly: “Ik vind het een leuke groep en toffe leerkrachten.”

Halewijn: “Dat ik hier veel bijleer.”

Baran: “Rekenen.”

Wat vind jij leuk aan jullie project?

Polly: “Ik vind het leuk dat we veel bijleren over de Muide.”

Halewijn: “Ik vind het leuk dat ik veel bijleer op een leuke manier.”

Baran: “Het interview doen met de moeder van Victor vond ik wel leuk. En de foto's trekken vond ik ook leuk.”



Halewijn, Polly en Baran

De comedienne zonder podium

De 45-jarige comedienne Veerle Malschaert kan niet meer optreden door corona. We stelden Veerle hierover een paar vragen.

Baran Erdogan en Victor Leenders



Kan Veerle ooit nog optreden?

“Wat mis ik het optreden”

Veerle speelt shows voor mensen. Ze speelt in theaters. In september en oktober mocht ze nog een beetje optreden, maar ze vond het niet leuk dat de mensen mondklappers moesten dragen omdat ze de mensen niet zag lachen. Ze mist de optredens.

Nieuwe shows

Nieuwe shows kan ze wel al schrijven. Ze werkt nu samen met Arne Sierens, dat is ook een komiek. Veerle repeteert nu op de zolderverdieping van de Minardschouwburg. Ze weet nog niet wanneer ze dat stuk mag tonen.

Ze moet ook voor haar kinderen zorgen

Ze heeft ook kinderen waar ze moet voor zorgen, genaamd Victor en Rosie Leenders. Haar kindjes vinden het leuk dat ze vaak thuis is. De kat vindt het ook leuk.

Beetje geld verdienen

Ze heeft stukjes ingesproken voor de radio en opgetreden achter haar laptop voor een bedrijf. Toch vindt ze het verschrikkelijk dat ze niet meer op het podium mag staan. Ze verlangt naar haar optredens!

Willem Boel: "Alle andere jobs leken mij saai."

Reporters Kamiel (9) en Joaquim (10) interviewden kunstenaar Willem Boel. Willem woont in de Muide en is redelijk bekend in kunstkringen.

Kamiel Deley en Joaquim Rombaut

Waarom ben je kunstenaar geworden?

“Omdat alle andere jobs mij saai leken. Ook omdat ik altijd naar andere mensen moest luisteren en ik wou mijn eigen idee maken en niet de ideeën van een ander.”

Heb je een bepaald thema?

“Nee, ik maak altijd andere dingen. Sommige kunstenaars maken dezelfde kunstwerken maar ik vind dat niet leuk om mijn kunstwerken de herhalen.”

Waar staan al je kunstwerken?

“Er staan een paar kunstwerken bij verzamelaars, bij mij thuis, in een paar musea en op een tentoonstelling in Mexico.”

Hoe ben je beroemd geworden?

“In de kunstkring ben ik redelijk bekend en op de Muide een klein beetje. Ik doe deze job het niet per se om beroemd te worden maar vooral voor het plezier.”



Kunstenaar Willem Boel in zijn atelier

De poort naar de geschiedenis van de Muide

Tina De Gendt is een schrijfster en spreekster. Ze werkt voor het STAM en schreef het boek *Turkije aan de Leie*. We spraken met haar af via Zoom. Ze vertelde ons over de geschiedenis van de Muide.

Robbe Loncke en Mansur Sahbaz

Gazi Palit was de eerste Turk die in de Muide kwam werken en wonen in 1965. Hij was een van de eerste in Gent.

Er werd vanaf 1827 katoen naar de Muide gebracht met boten. Dit werd met kranen in de loodsen gehesen. De loodsen vind je nog aan het Londenplein.

Gent is rijk geworden door kleren te maken. Een groot deel werd gemaakt door kinderen.

In de middeleeuwen was Gent een van de grootste steden van Noord-Europa.

De Loods is gebouwd waar vroeger de Kastreienmolen stond. Daarrond liepen veel hanen. Misschien vandaar de Haanstraat? Later zijn daar dan nog andere 'vogelstraten' bijgekomen: Fazant-, Pauw- en Patrijsstraat.



*De Muidepoort in 1838
Bron: Archief Gent*

Gent had veel poorten. In de Muide waren er twee. De eerste poort lag dichtbij de Muidebrug (en je herkent ook de straatnaam Muidepoort), de tweede poort lag aan de Vorkstraat.

De naam Muide komt van 'monding' en de naam Meulestede komt van 'molen-steden'.

In de Chocoladesteeg woonden er vroeger arme mensen. Zou het kunnen dat één iemand chocolade meegenomen van één van de schepen die uit Zuid-Amerika waren gekomen en gedeeld had met zijn burens?

Arme mensen dronken cichorei, ook wel suikerij genoemd, vandaar de Suikersteeg. Rijke mensen dronken koffie, vandaar dat je een Koffiesteeg hebt op de Muide.

Taarten van Bakkerij Mertens

We zijn naar bakkerij Mertens geweest. Daar hebben we taarten gekocht: een met chocolade (een javanais) en een met aardbeien.

Kivanc Savas en Serkan Yamak

De aardbeientaart

De taart was rond. De aardbeien waren groot en mooi rood. Er was genoeg slagroom op. De gele crème was lekker. Het deeg was krokant gebakken.

De javanais

Deze taart was vierkant met glanzende chocolade. Ze was klein maar prachtig. Ze was heel stevig en lekker. De taart smaakte naar koffie en ook naar chocolade.

Besluit

Aardbeientaart: 10/10

Javanais: 6/10

De aardbeientaart vonden we het allerlekkerste.



De twee taarten: een aardbeientaart en een javanais.

Woordzoeker

Ecrin Karakaya

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | U | I | D | E | Y | L | G | D | G |
| Y | T | A | A | R | T | S | W | B | M |
| R | O | M | F | R | B | H | N | X | W |
| I | X | H | U | I | Z | E | N | S | O |
| S | B | U | W | A | T | E | R | B | T |
| T | B | H | V | W | A | K | U | M | U |
| E | S | U | I | Z | Z | N | V | H | A |
| I | O | J | J | N | V | H | K | T | D |
| F | K | J | L | O | O | D | S | E | W |
| N | C | Q | G | I | H | B | T | S | R |

Vind jij deze 10 woorden?
 anker, auto, buurt, fiets, huizen, Loods,
 Muide, straat, water, wijk

Raadsels

Kamiel Deley en Joaquim Rombaut

Wat is geel en knalt? Knaagel!

Wat heeft een kers als hij valt?
Een kersenschudding!

Bron: Het megamoppenboek (Uitgeverij Smiley)

Wedstrijd: zoek de schrijffout!



Londenstraat

Win een strip! Vind de schrijffout en stuur je antwoord vóór 31/3 naar els.delatter@onderwijs.gent.be

Cartoon *Otis Chielens*



Onze redactie!

Deze wijkkrant is het eindproduct van het buurtproject van de Ijsbrekers (3e en 4e lj. van Freinetschool De Loods):

Baran, Ecrin, Els, Esmer, Fiona, Gulden, Gus, Joaquim, Kamiel, Kivanc, Lasse, Mansur, Marwa, Mehmet, Naima, Norah, Oguzhan, Otis, Quinn, Ramon, Reyhan Nur, Robbe, Rosie, Serkan en Victor.

Wij willen graag iedereen bedanken die ons hielp: Evelyne Coussens, Tuly Salumu en alle geïnterviewde en vernoemde mensen in deze krant! En alle lezers, natuurlijk!

