



*Sinds november wordt er regelmatig voorgelezen uit het boek *Het ei van oom Trotter* van Marc de Bel. We raakten ergens halverwege:*

Alexander heeft net een paasvakantie doorgebracht met zijn nieuwe vriendin: Yam-Yam, een lieve, magische krokodil die leert spreken en schrijven door Alexander. Maar morgen moet Alexander terug naar school, naar zijn strenge meester Bokkers en naar de pestkoppen... De leerlingen schreven in groepjes een vervolg...

Vervolg 1 door Naima, Otis, Gulden en Gus

Ik ga gaan slapen en ben bang dat morgen de nachtmerrie begint... Ik word wakker door het geschreeuw en geschud van Rosine. Dan roept Rosine: "Eindelijk! Wakker! Je krijgt 15 minuten om je klaar te maken en naar beneden te komen."

Eindelijk beneden roept ze: "Binnen 20 minuten moet je naar school, Alexander!"

Ik steek voorzichtig het hard gekookt ei in mijn broekzak en ga naar de vijver en geef het ei aan Yamie.

"Ei lekker zacht, njamnjam."

Ik loop naar school. En tot mijn verbazing staat Yam-Yam voor de schoolpoort en zegt: "Ik loop mee naar school met Alexan om meester Bokkers lesje te leren."

Vervolg 2 door Robbe, Victor en Quinn

Ik lig languit in mijn bed. Het is zeven uur. Ik ga stiekem naar beneden. Ik ga stil langs de veranda naar de vijver. Yam-Yam sluipt stil naar mij.

Ik zeg: "Yam-Yam, ga je mee naar school om die pestpukkels aan te pakken?"

"Is pestpukkels lekker?"

"Nee, Yamie, pestpukkels zijn niet lekker."

We gaan stil naar buiten. We zijn onderweg naar school en we zien de pestpukkels. Ze schrikken en vallen van hun fiets. Yam-Yam eet de pestpukkels op een heel gruwelijke en bloederige manier op.

"Goed gedaan, Yam-Yam!"

Vervolg 3 door Kamiel, Reyhan Nur, Rosie en Baran

Als Alexander wakker wordt dan krimpt Yam-Yam. Als Alexander naar school gaat, kruipt Yam-Yam in zijn boekentas. Als hij de pestpukkels tegenkomt, dan lachen ze Alexander uit. Yam-Yam springt uit Alexanders boekentas en zegt: "Pestpukkels niet lekker!"

De pestpukkels lachen Yam-Yam uit. Dan wordt Yam-Yam terug 2 meter lang en lopen de pestpukkels weg. De pestpukkels pesten nooit meer.

Vervolg 4 door Mansur, Lasse, Ramon en Fiona

Alexander ging de volgende dag naar school. Hij werd weer gepest maar toen was Yam-Yam daar en beet in de billen van Evert Van Dam! Hij schreeuwde: "Aaaaaaw, maaaaaaaaaaa!". Toen het speeltijd was ging Alexander naar de gymzaal en gooide een granaat. BOEM!!!

Vervolg 5 door Joaquim, Marwa en Norah

Alexander wordt wakker en opeens staan oom Trotter en Yam-Yam naast zijn bed.

"Alexander!", roept Rosine, "Doe je kleren aan!"

Dan komt Rosine binnen en valt van haar stokje omdat ze oom Trotter en een reuzenkrokodil van bijna 3 meter lang ziet.

"Hopelijk heeft Rosine die heerlijke chocomelk weer gemaakt", zegt oom Trotter en ze gingen allemaal naar beneden.

Vervolg 6 door Ecrin, Oguzhan, Kivanc, Serkan, Esmer, Mehmet en Els

"Alexander! Kom naar beneden! Het ontbijt staat klaar"

Ik hoor Rosine die mij roept maar ik ben nog moe want ik heb slecht geslapen. Ik had een nachtmerrie over de maaltafels en meester Bokkers. Langzaam sta ik op en ga ik naar beneden.

"Alexander! Je hebt je pyjama nog aan! Doe je kleren snel aan anders mag je niet ontbijten!"

Ik doe snel mijn kleren aan en ga aan de ontbijttafel zitten. Ik eet vlug twee eitjes en neem vlug een vis uit de koelkast. Ik loop snel naar de vijver en geef

Yam-Yam de vis.

“Yam-Yam nog fis?”

“Straks, ik moet eerst naar de saaie school.”

Meester Bokkers start zijn les direct met een maaltafeltoets. We krijgen maar één minuut tijd! Dat lukt nooit! Ik voel stress en ben bang want iedereen zal weer boos zijn op mij en teleurgesteld: Rosine, paps, mams... Een minuut later haalt meester Bokkers onze blaadjes op en start hij direct met een dictee! Oh, neen! Wat een saai dictee! Het duurt superlang, tot aan de speeltijd!

Ik sta op de speelplaats en ik zie de pestkoppen op mij afkomen. Ik loop vlug naar de grote boom, klim erin en verstop mij tussen de bladeren. De pestkoppen zoeken mij maar ze vinden een andere jongen die op mij lijkt. Hij is even groot als ik maar heeft een iets andere haarkleur en geen bril. De pestkoppen hebben het door en druipen af.

De rest van de dag verloopt saai en duurt superlang. Ik denk de hele tijd aan Yam-Yam. Zou ze wel genoeg eten vinden? Zal ze de vogels gerust laten?

Eindelijk is de schooldag gedaan. Ik ga naar huis. Plots word ik achtervolgd door de pestkoppen. Ik begin zo hard ik kan te lopen en te lopen. Ik heb een plan. Ik loop naar de vijver en roep: “Yam-Yam, help!”.

De pestkoppen komen steeds dicter, maar ik kom ook steeds dichterbij de vijver én Yam-Yam. Yam-Yam komt uit het water en zegt:

“Pestkoppen lekker?”

Ik roep: “Nee, ze zijn echt stout!”.

Yam_yam gaat op haar achterste poten staan en lijkt nu zo groot als een draak!

De pestkoppen zien haar. Ze kijken haar bang aan en rennen weg.

“Yam-Yam goed gedaan?”

Ik geef haar een dikke knuffel!