

# Monkeltje



Désiré Van Monckhovestraat



Désiré Van Monckhovestraat



Beste ouders en naasten,

met meerdere mensen in gedachten wens ik met dit krantje één van de klassiekers van Paul Van Ostaijen in de kijker te plaatsen.

Deze dichter - 125 jaar geleden geboren op 22 februari - stierf toen hij slechts 32 jaar oud was aan tuberculose.

In zijn laatste jaren schreef hij het bekende 'Melopee', rijk aan taal, beeld en klank. Dit ritmische, wondermooie werk waarin de levensloop bezongen wordt, laat de lezer met een gemis en schoonheid achter.

Aan de leerlingen, ouders en naasten die recentelijk een dierbare verloren zijn: we wensen jullie veel waardevolle herinneringen en onze warme troost toe.

Hartelijke groeten,

Sarah Vande Walle

## Melopee

Onder de maan schuift de lange rivier  
Over de lange rivier schuift moede de maan  
Onder de maan op de lange rivier schuift de kano  
naar zee

Langs het hoogriet  
langs de laagwei  
schuift de kano naar zee  
schuift met de schuivende maan de kano naar zee  
Zo zijn ze gezellen naar zee de kano de maan en  
de man  
Waarom schuiven de maan en de man getweeen  
gedwee naar de zee

Paul van Ostaijen (1896-1928)

Uit: Verzameld Werk, poëzie 2 (1928)

Uitgever: De Sikkel

**Bedankt juf  
Carine en  
Abdel!**

**p. 2**

**Over tipi's  
en totems...**

**p. 3**

**Carnaval  
op school**

**p. 4**

**vzw  
Uilenspel**

**p. 4**

## De (winter)prik

Op dinsdag 9 februari gingen we met het eerste leerjaar naar het medisch onderzoek.

Het was berenkoud die dag. Het vroom tot -7°C.

We hadden dus onze dikke trui, warme broek, wollen kousen, een warm onderhemdje, sjaal, muts en handschoenen en nog veel meer aan om de koude te trotseren.

Omwille van corona moesten de ramen in het gebouw ook open.... Dus gezellig warm was het binnen al evenmin. Maar, niet getreurd. Wij leerlingen van het eerste leerjaar kunnen daar best wel tegen.

Het werd een spannende voormiddag. Vooral omdat we iets meer te weten kwamen over ons eigen lichaam.

Onze oren, ogen en tanden werden gecontroleerd. Wie poetst goed en wie moet het nog wat beter doen?

We weten nu precies hoeveel we wegen, hoe groot we zijn en of we alle kleuren wel van elkaar kunnen onderscheiden.

Maar, het spannendst van al was, ...de prik!! Ieder van ons kreeg een prik in de bovenarm.

Kijk eens hoe stoer wij dit deden!

Vele groetjes en tot de volgende keer!



## Code rood

Het basisonderwijs in Gent blijft nog steeds in code rood. Dit betekent dat er nog steeds geen warme maaltijden aangeboden worden. De school brengt leerlingen en ouders verder op de hoogte.



## Juf Carine op pensioen

Vrijdag 12 februari was het zover, de allerlaatste dag van kinderbegeleidster Carine in Stibo Van Monckhoven.

Carine is al jaren een vaste waarde binnen Stibo Van Monckhoven. Zij nam al enkele jaren vooral de K3'tjes onder haar hoede. Carine ging graag mee op uitstap met de kindjes en zelfs meegaan op zoekklassen deed ze met veel plezier.

Donderdag en vrijdag hebben we Carine dan ook welverdiend in de bloemetjes gezet. We hebben ze doorheen de 2 dagen aangenaam verrast met tekeningen, kaartjes, bedankjes, anekdotes. Maar we hebben ook gedanst met de kinderen, kortom het was een waar feestje. We willen Carine bedanken voor de leuke en mooie samenwerking. We wensen Carine een welverdiend pensioen toe!  
Het Stibo Team!



## Abdel werkt niet langer bij DVM

Op 12 februari was het ook de laatste dag van Abdel Oidi op onze school. Hij heeft 8 jaar lang de Désiré Van Monckhovenschool ondersteund en kiest nu voor een school dichtbij huis. We zullen onze aangename, hulpvaardige en integere collega zeer missen. Veel succes met je nieuwe school Abdel! Tot weerziens.

## Project correspondentie L6

Ons zesde leerjaar las voor de Kerstvakantie nieuwjaarswensen voor bij bejaarden in de buurt. Daarover kon u in het vorige krantje reeds lezen. Deze actie heeft heel wat warme reacties opgeleverd. Daardoor zijn we met de zesde klas gaan nadenken over een vervolgvorm. Uiteraard kan je in februari geen nieuwjaarswensen herhalen, maar we vonden een leerrijk alternatief.

In samenwerking met De Regenboog, het dagbestedingscentrum van OCMW Gent in de Lucas De Heerestraat, organiseren we een correspondentie project. Elke leerling zal maandelijks in de pen kruipen en brieven wisselen met bejaarden uit de buurt.

Uiteraard doen we dit op een traditionele manier. De brieven bestaan uit pen en papier. We waken dus extra over orde, bladspiegel en spelling. Daarnaast zullen we de pennenvrienden met zelf-geknutselde ansichtkaartjes verrassen.

De oudjes zijn erg enthousiast over het project, ze geven zelf aan dat de brieven een lichtpuntje geven om maandelijks naar uit te kijken. Zeker in deze eenzame tijden waarin hen veel contacten ontnomen wordt. Ook de leerlingen zijn blij met de activiteit, de lessen creatief schrijven hebben een concreet doel. Daarnaast verraadt de blijdschap op het gezicht van een leerling die post ontvangt de doeltreffendheid van het project. Een leuk wist-je-datje: één van de correspondenten is mevr. Volcke, een legendarische juf die in de jaren '80 en '90 het zesde leerjaar onder haar hoede had op onze school. Meester Jelle heeft nog bij haar in de klas gezeten, en schreef dan ook een brief naar haar. Binnen de week was er een antwoord terug, daarin stond te lezen dat juf Volcke zich de meester kon herinneren als een flinke werker. Oef!

Een ander leuk weetje, ook de mama van meester schrijft ons brieven, we kunnen dus zeker navragen of de info van zijn juf wel klopt...



# Project indianen in K2 en K3



Voor de vakantie werkten we in de tweede kleuterklas het project Indianen uit. Het werden drie leuke, creatieve weken. We leerden over de gewoonten van de indianen, hoe ze wonen, voor hun eten zorgen, hun kledij, en nog veel meer.

Er werd heel veel geknutseld: een hoofdtooi, vouwen van een tipi, een dromenvanger, rijgen van een ketting,... er werd ook veel gezongen en gedanst. We hadden het geluk dat er twee vriendjes van onze klas een tipi meebrachten naar de klas waar we mochten in spelen.

Na deze drie weken waren onze kleuters omgetoverd in echte indianen!



Ook in de derde kleuterklas leerden de kleuters gedurende 3 weken over de Indianen: waar ze woonden en hoe ze leefden. We leerden het liedje van Arendsoog en Berentand, het speelliedje: Er zat een indiaantje.... En een leuk versje over mijn vriendje de indiaan. We telden mee met het grote telboek van Indi. We knutselden: een tipi, een indiaan, een verentooi, een halsketting en een handtrommel.

**"Een gemotiveerde groep die duidelijk van dit project genoten heeft en de juf die op haar beurt genoten heeft van haar enthousiaste kleuters", juf Sandra**

Voor al onze uitgevoerde taken verdienen we veren. We mochten er zelf ook 1 maken uit papier "een gouden veer". Ook het contractwerk stond in het teken van ons project.

Enne, we kozen onze indianennaam!!

Nihad= Dappere Lelie  
Lou= Verlegen Boterbloem  
Nina= Dansend Konijn  
Thomas= Grote Arend  
Setaysh= Snel Konijn  
Lena= Blijde Eekhoorn  
Irma= Wijze Vos

Elias= Sterke Tijger  
Andres= Snelle Leeuw  
Metee= Dakota  
Edith= Snelle Beer  
Dageraad= Snelle Cheeta  
Jerome= Kleine Arend  
Gia= Morsend Varken  
Bahar= Glinsterbloem  
Felix= Grote Beer  
Mae= Snelle Mae  
Wiebe= Snelle Vos  
Elena= Pocahontas  
Finn= Snelle Sabeltandtijger  
Olivia= Dansende Vlinder  
Renée= Kleine Vos  
Elizabeth= Sibbe Konijn  
Mozes= Snelle Wolf  
Zoë= Blijde Vos  
En juf= Allesziend Arendsoog

## IN EEN TIPI

In een tipi hier ver vandaan,  
woont mijn vriendje Valle Maan.  
Op zijn hoofd draagt hij veren  
en hij jaagt op wilde beren.  
Aan zijn voeten zijn sandalen  
en aan zijn hals gekleurde kralen.  
Als hij praat, kan ik hem niet verstaan  
want mijn vriendje is een indiaan.





## Carnaval op school

Vrijdag voor de Krokusvakantie kwamen veel kleuters en lagere schoolkinderen verkleed naar school!

Zie hier een foto uit de klas van juf Marianne (K1A).

Simon was Cat Boy. Er kwamen vier 'spidermensen' de klas in: Otis – Falco – Jef en Manu. Ook waren er twee Piet Piraten: Joost en Bas. Emma was een regenboogmeisje. Jeroom, de brandweerman, had zelfs zijn brandweerslang mee. Alixe en Mariam waren bloemenmeisjes. Abraham vond het niet zo leuk om zich te verkleeden maar had wel een trui aan met Batman op! Rozanne was een mooi, lief prinsesje. Rei was Chase van Paw Patrol.

**Meer over carnaval en andere klasverhalen op onze website!**

<https://scholen.stad.gent/vanmonckhoven>

## Inschrijvingen!

De aanmeldings- en inschrijvingsprocedure voor het schooljaar 2021-2022 is gestart. **De aanmeldfase (voor kinderen geboren in 2019 en voor kinderen die van school willen veranderen) loopt nog tot 19 maart om 12u.** Broers en zussen van kinderen hebben voorrang in de aanmeldfase. Op 26 maart zullen de resultaten beschikbaar zijn.

### Wat is een goed aanmeldingsdossier?

Geef minstens vijf scholen op (met respect voor de keuze van de ouders. Zet de eerste voorkeurschool altijd op 1, de tweede voorkeurschool op 2, etc. Geef zeker een aantal scholen op waarvoor er 'voldoende' vrije plaatsen zijn. Probeer ook scholen in de nabijheid van het domicilieadres (van kind) of het werkadres (van ouders) op te geven.

Meer info via <https://meldjeaanbasis.gent.be> of via directie.

**Nieuwsflash:** <https://stad.gent/nl/onderwijs-kinderopvang/nieuws-evenementen/aanmeldingen-basisonderwijs-gestart-voor-5de-jaar-op-rij-voldoende-plaatsen>

## WIJNACTIE



BEDANKT!



DANK ouders en naasten, voor de steun via de wijnactie!! **OPBRENGST totale wijnactie: ongeveer 2000 euro.** We communiceren via de ouderraad de inkomsten en uitgaven vanuit evenementen.

## UILENSPEL

Uilenspel is een VZW te Gent die streeft naar een solidaire en inclusieve samenleving met gelijke kansen voor iedereen. Ze stimuleren actief burgerschap, vormen en verbinden volwassenen om gezinnen in een maatschappelijk kwetsbare situatie te ondersteunen.

Vrijwilligers van Uilenspel geven **GRATIS HUISWERKBEGELEIDING** aan kinderen uit de derde kleuterklas, het eerste en tweede leerjaar in verschillende wijken in Gent.

Ze begeleiden gedurende 1 uur per week een kindje aan huis. Tijdens een begeleidingsuurtje werkt de vrijwilliger aan de schoolse basisvaardigheden en motivatie van het kind via het principe van 'spelend leren'. Er wordt bijvoorbeeld een verhaaltje gelezen, geknutseld, huiswerk bekeken, een praatje gemaakt en vooral veel gelachen!  
[www.uilenspel.be](http://www.uilenspel.be)

Momenteel is Uilenspiegel nog op zoek naar enthousiaste Gentse buurtbewoners om vrijwilliger te worden. Kan je een uurtje per week vrijmaken om als vrijwilliger langs te gaan bij een gezin voor huiswerkbegleiding en schoolse ondersteuning? Of steek je liever achter de schermen de handen uit de mouwen? Dan ben jij de persoon die ze zoeken! Interesse? Neem contact op via [info@uilenspel.be](mailto:info@uilenspel.be) of 09/351 51 15. Of kom naar de vrijblijvende infoavond op 15 september om 19u30 bij Uilenspel (Steendam 84). Stuur dan even een mailtje om te laten weten dat je er bij zal zijn.

Uilenspel bracht ook een prachtig boek uit; 'Uilenspeel met balletjes'. Dit is een multicultureel kook-doeboek waarin kinderen spelenderwijs leren koken, rekenen en lezen. Je kan via de volgende link al eens een voorproefje van het boek bekijken. [www.uilenspeelmetballetjes.be](http://www.uilenspeelmetballetjes.be). Krijg je zin om Uilenspeel met balletjes te kopen? Neem dan zeker een kijk op de website <https://uilenspel.be>.

Facebook: Uilenspel vzw  
Instagram: uilenspel\_vzw