



Nieuwsbrief 28 juni 2024

Beste leerlingen, ouders en collega's

Het schooljaar zit er weer op. De laatste 2 maanden zijn razend snel voorbij gevlogen. We konden genieten van tal van leuke activiteiten: het afscheidsfeest van K3, het groeifeest voor het eerste leerjaar, de meerdaagse uitstappen voor de eerste en derde graad, de proclamatie van onze 6de jaars en de laatste schoolweek met een kookatelier onder begeleiding van onze ouders, Wiertjesdag, uitstappen naar zee en de Blaarmeersen, afscheid van onze juf Michèle, de Sleepover en samen lekkere frietjes eten om de vakantie goed in te zetten!

Langs deze weg wil ik jullie ook op de hoogte brengen dat omwille van budgettaire redenen het schoolbestuur heeft moeten besluiten om de werken op school, die oorspronkelijk een totaalaanpak omvatten, te beperken tot enkel de noodzakelijke ingrepen i.v.m. brandveiligheid. Er werd al een eerste stap binnen de totaalvisie gerealiseerd, namelijk het inpandig brengen van het sanitair. Voor de kleinere ingrepen, zal een tijdelijke verhuis naar een andere locatie niet langer nodig zijn.

Beste ouders, ik ben ervan overtuigd dat jullie kinderen hier het afgelopen schooljaar een fantastische tijd konden beleven, en ik wens dan ook alle teamleden te feliciteren en te bedanken voor hun dagelijkse inzet en engagement. Ook wanneer het wat moeilijker werd, waren onze medewerkers steeds bereid om samen als 1 team oplossingen te bedenken om de kinderen kwaliteitsvol onderwijs te bieden.

We zijn jullie, onze ouders, dankbaar voor de positieve energie die jullie brengen en voor de steun en samenwerking die onze schoolgemeenschap zo bijzonder maakt. Samen maken we het verschil!

En tenslotte wil ik onze vrijwilligers, die van onschatbare waarde zijn voor onze werking, danken: Juf Griet, juf Marie-Roos, meester Paul, Wilfried en Hilde, Philippe, Johnny en Linda.

Het team Van Monckhoven wenst u een zovovergoten en deugddoende **zomervakantie!**

Thomas Desimpelaere
Directeur



L6 op meerdaagse



Afscheid van **juf Michèle**



Schoolreis met K1

STEM TOERNOOI



Proficiat Jorn, Helder en Miel voor het behalen van brons en de creativiteitsprijs!



Juf Chantal kreeg een verrassing in teken van de dag van de secretaresse.



Het **schoolfeest** was opnieuw een groot succes!



Maandag 15/04/24

Op maandag startte een avontuur voor de kinderen van het 6e leerjaar. We gingen namelijk op avonturenklas!! Met een stiekem traantje in onze ooghoeken namen we afscheid van onze ouders. Na een dik uur rijden waren we aangekomen in ons vakantiehuis. Toen iedereen geïnstalleerd was, gingen we naar de verrassingsactiviteit. We mochten een ritje maken op een stoeltjeslift. Dan was het tijd voor onze lunch. Vervolgens deden we een teambuildingactiviteit en daarna was het tijd voor avondeten. Spie, spa, spaghetti!!! Tenslotte keken we de film 'De school van Goed en Kwaad'. Daarbij kwam nog de chips van de traktatie van Matilda en het eerste dagje was geslaagd!

Dinsdag 16/04/24

Toen we wakker werden, moesten we ons omkleden en dan mochten we gaan ontbijten. Het was super lekker! Na het ontbijt moesten we ons lunchpakket maken om daarna te gaan muurklimmen. We hadden ons eigen busje om rond te rijden. Toen we daar aankwamen kregen we uitleg hoe je een harnas moet aandoen, vervolgens mochten we elk om beurt muurklimmen. Na het muurklimmen mocht je kiezen tussen survivalrun en pamperspaal. De meeste kinderen kozen voor de survivalrun. Daarna hebben we onze boterhammen opgegeten.

In de namiddag zijn we naar een hoogteparcours gegaan met een deathride .

Je mocht kiezen tussen laagte- of hoogteparcours .

Als avondeten hadden we worst met patatjes en appelmoes, heel lekker 😊!

Vervolgens deden we een avondactiviteit: het was een soort quiz met leuke opdrachten en dan moesten we ons klaarmaken om te gaan slapen.

ZZZZZZZZ.....



Woensdag 17/04/2024

In de ochtend zijn we veel te vroeg opgestaan. Dan hebben we ontbeten en onze brooddoos gemaakt. We zijn dan met de bus naar Flanders Fields museum gereden. Daar kregen we een audioguide om te luisteren en een boekje om in te vullen. We mochten per twee de opdrachten maken. 's Middags hebben we onze lunch opgegeten in het museumcafé. Daar mochten we een drankje kiezen. Daarna vertrokken we naar Bellewaerde Aquapark. We mochten 30 minuten op voorhand in het waterpark. Daar waren 2 grote glijbanen: De Aquaventure en De Classic Splash. We hebben ook een ijsje gegeten. Het was daar heel leuk. 's Avonds hebben we rijst, curry, en kip gegeten. Dan hebben we een quiz van de 3 wijzen gespeeld. De groep van de **Badbeertjes** had gewonnen. Daarna zijn we gaan slapen.



Donderdag 18/04/2024

In de ochtend kregen we een roerei. Daarna maakten we ons lunchpakket voor die middag. Toen moesten we ons klaarmaken om te vertrekken met de bus naar de Yzertoren. We gingen met de lift naar de top van de Yzertoren om het uitzicht te zien. We kregen nog wat uitleg en dan aten we onze lunch op. We kregen nog een drankje. Dan gingen we naar de loopgraven. Vanaf daar kon je de Yzertoren nog steeds zien, omdat die zo groot is (84 m). We zijn ook in een Duitse bunker geweest. Dan gingen we naar de militaire begraafplaats van de Duitsers en de Britten. Op de Duitse begraafplaats had iedereen één steen. Er stond ook een mooi standbeeld met een mooie betekenis. Dan reden we terug naar huis. We kwamen terug thuis en we moesten nog even buitenspelen. Daarna aten we een hamburger. Daarna maakten we ons klaar voor de fuif. Meester Jelle kwam muziek draaien. Het was super leuk. Er waren chips en drankjes. We moesten naar bed om half elf.



Vrijdag 19/04/2024

We werden wakker met een vrolijk liedje. We hebben ontbeten en moesten meteen beginnen met het opruimen van onze kamer en het inpakken van onze koffer. Nadat het huisje helemaal schoongemaakt was, moesten we onze koffer beneden onder het afdak zetten. We reden met de bus naar het veld voor de laserbattle.

We kregen onze wapens en begonnen aan het spel. De klas werd verdeeld in twee groepen, een rode groep en een blauwe groep. Het werd 2-2. Daarna deden we alles uit en stond er een frietkraam op ons te wachten.

Na de frietjes zijn we met de bus terug gegaan en stond er een andere bus op ons te wachten. Op de weg terug naar school kon de buschauffeur niets zien door de bedampte ruiten en reden we verkeerd.

Bij het draaien zaten we vast in een gracht, maar we zijn toch veilig thuis geraakt.



Na 30 mooie jaren in Désiré Van Monckhovenschool zwaaien we juf **Michèle Defraigne** uit.

Michèle was een vaste waarde voor onze school waarin ze les gaf van L1 tot L6. Haar laatste jaren nam ze alle leerlingen onder haar vleugels tijdens de uren zorg en leerde ze het 4de leerjaar de eerste woorden Frans.

**GENIET NU DES TE MEER VAN
ALLE RUST, MICHÈLE.
WE ZIEN ELKAAR LATER WANT
'T IS GENE GOODBYE!**



“De leerlingen van L6 werden uitgenodigd deel te nemen aan een aantal sessies rond veerkracht. Het werd een boeiend parcours rond zelfkennis en zelfzorg waarbij we reflecteerden op hoe we als mens onder de mensen op een gezonde manier in de wereld kunnen staan. Met behulp van allerlei tools zochten we uit wat voor elk van ons werkt, met als hoogtepunt een vervullende veerkrachtdag aan zee.

We vierden het afgelegde traject met een welgesmaakte picknick in het park.”
Juf Griet



Kookatelier met ouders, tuin van Kina, dagje zee, Blaarmeersen, op bezoek in het stadhuis.



Extra sport: klimmen!



Schoolreis KI



Bijna zomervakantie!

De maand juni is bijna voorbij, dit wil zeggen dat het bijna zomervakantie is.

Twee maanden mooi weer (laat ons hopen) en leuke dingen doen! Wij kijken er alvast naar uit.

Deze maand hebben we al kunnen genieten van het mooie weer in het Citadelpark.

We hebben er met zand gespeeld, geklommen en veel gelachen. Hieronder enkele sfeerbeelden.



Kelly, onze stagiaire, had tijdens onze wekelijkse vergadering het idee om binnen de opvang meer in te zetten op knutselactiviteiten. De voorbereidingen zijn hiervoor nog aan de gang, aangezien variatie voorzien toch wel wat werk vergt. We proberen verschillende ideeën uit te werken.



In teken van de verkiezingen heeft Tom aan de kinderen van het 3e kleuter een les gegeven over wat een regering is en hoe de dingen worden beslist. De kinderen mochten hierna zelf wat wetten bedenken voor België en hier over stemmen.

Enkele ludieke wetten: "Alles wordt snoep", "Voor iedereen een pretpark in huis", "Niemand wordt ziek & Geen muggen" en "Alle kinderen koning".



