

NIEUWSBRIEF FRANÇOIS LAURENTINSTITUUT



METEEN MEE MET ALLE NIEUWTJES EN INTERESSANTE INFO

We zijn gestart :-)



Wat waren we allemaal blij jullie terug te zien!
Hopelijk zijn jullie kinderen allemaal naar huis gekomen met toffe verhalen :-)

Wie mijn openingspeech niet kon horen, ik heb hem beperkt tot 3 belangrijke mededelingen:

1. Welkom allemaal! In het bijzonder aan onze nieuwe kinderen en teamleden:

- juf Leen, co-teacher L3/L4
- juf Peggy, beleidsondersteuner
- Azhar, ochtendtoezicht lager
- Sabina, middagtoezicht lager
- juf Anneleen, leerkracht Rooms Katholieke Godsdienst
- juf Lies, leerkracht Niet-Confessionele Zedenleer
- meester Ramazan, leerkracht islamitische godsdienst

2. Er is heel wat veranderd op onze school!

- heel wat klassen veranderden van lokaal, ook mijn bureau is verplaatst
- den aquarium is heringericht
- de kinderen van de lagere school gaan vanaf nu zelfstandig naar hun klas. We verwachten dat dit in alle rust gebeurt en zullen hen hier zeker bij begeleiden.

3. Brieven - brieven - brieven!

- Het is heel wat leeswerk, maar alsjeblieft, lees alle brieven die we je bezorgen en vraag uitleg als je iets niet begrijpt.
- Er staan heel wat belangrijke dingen in... Zo hebben we nieuwe schooluren en besliste de stad Gent om de ochtendopvang vanaf dit schooljaar betalend te maken...
- Alle **brieven op groen papier**, zijn brieven die je moet invullen en **terug moet afgeven**.

Ouders op school?

We blijven rekening houden met de coronamaatregelen

Omdat we echt alles op alles willen zetten om er een veilig schooljaar van te maken:

- als je je kleuter naar de opvang of de klas brengt: ontsmet dan je handen, draag een mondkapje, hou afstand en verlaat het gebouw zo snel mogelijk
- laat vanaf nu je **kind van de lagere school alleen** de school binnen gaan, blijf als ouder op straat

En organiseren veilige dialoogmomenten

De leerkrachten van de lagere school komen na schooltijd steeds met hun klas naar buiten en blijven een kwartier op straat staan, zodat je hen daar kan aanspreken.

De kleuterjuffen kan je in de klas aanspreken, maar hou afstand van de andere ouders en hou het zo kort mogelijk. Voor een lange babbel kan je altijd een afspraak maken met de juf.

Kom morgen, maandag 6 september naar de klas!

We willen jullie in kleine groepjes, op een veilige afstand van elkaar, ontvangen in een goed geventileerde klas :-). Zo zie je waar je kind elke dag vertoeft en kan de leerkracht uitleg geven over de klaswerking. Elk groepje krijgt een kwartier de tijd.

Je kan 's ochtends (8u20, 8u35 of 8u50) of 's avonds (15u20, 15u35, 15u50, 16u05, 16u20, 16u35, 16u50 of na 17u) komen.

Woensdag = ateliers

Waarom?

We willen jullie helpen hun talenten te ontdekken, vaardigheden te ontplooiën en hun wereld te verruimen. Daarom organiseren we dit schooljaar elke woensdag ateliers. Elke maand zijn er andere klassen aan de beurt.

Wat?

In september organiseren we volgende ateliers:

- voor K0 / K1: muzisch en bewegend leren
- voor K2 / K3: yoga, sport en crea
- voor L5 / L6: Spaans, koken & bakken en kinderbegeleiding

In oktober zijn de andere klassen aan de beurt.

Kalender

maandag 6 september: dialoogdag - kom kennismaken met de klaswerking

donderdag 16 september: geen school - Opvang kan je aanvragen bij het STIBO

vrijdag 17 september: strapdag: kom te voet of met de fiets naar school :-)

Onderstraat 10
9000 Gent
België
09 323 54 50
fllaurent@onderwijs.gent.be



Deze e-mail is verzonden aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u fllaurent.dir@onderwijs.gent.be toe aan uw adresboek.

