



# Polluxkrant



Stedelijk Internaat Gent | Nr. 2/2021-Kersteditie

## Pollux pop-up restaurant

Na de gesmaakte editie van vorig schooljaar was onze reporter ter plaatse opnieuw getuige op woensdag 23/11/21 van smakelijke restauranttaferelen met enthousiaste opvoeders en jongeren in pop-up restaurant Pollux.



Het was leuk te zien hoe opvoeders in aangepaste kledij de genodigden lieten plaatsnemen aan hun gereserveerde tafel om hen even later van een driegangenmenu te laten genieten.

Als voorgerecht een salade Caprese, als hoofdgerecht een pizza Pollux en afsluitend nog een lekker dessert! Dit alles binnen het kader van een echte pizzeria met sfeerverlichting en Italiaanse achtergrondmuziek.

Een gezellige, smakvolle belevenis! (WVB)



Beste ouders, verantwoordelijken en internen,

Welkom in deze kersteditie van onze 'Polluxgazet'!  
Een editie waarin we jullie up-to-date houden van het reilen en zeilen in ons internaat. Plannen, belevenissen, dromen, uitdagingen,... We hebben het allemaal!

De pandemie blijft ons echter parten spelen en maakt er opnieuw een uitzonderlijk jaar van. Toch doen we ons best om onze jongeren een aangenaam en afwisselend verblijf te bezorgen.

Aangenaam en afwisselend, dat zijn de uitgangspunten van deze kersteditie en hopelijk ook voor 2022. We wensen iedereen alvast een deugddoend kerstverlof met veel warmte en gezelligheid!

Veel lees-, kijk- en doeplezier! (WVB)

## Inhoud

- 01** Cover + voorwoordje
- 02** Activiteiten: een sfeerbeeld
- 03** Interview met Wolf
- 04** Verjaardagen
- 05** Speelrubriekje
- 06** Moppen en raadsels
- 07** Lekker koken en bakken
- 08** Internaatseest



# 02 ACTIVITEITEN

**Wilt u nog meer info, afbeeldingen en updates? Aarzel dan zeker niet onze facebookpagina of onze website te bezoeken:**

→<https://www.facebook.com/internaatpollux>

→<https://scholen.stad.gent/internaatpollux>

Een stadsspel of bosspel, zwemmen in Lago Rozebroeken, een museumbezoek of rondleiding in De Vooruit, wraps maken, een hoogtouwenparcours trotseren, het lichtfestival in Gent bezoeken, een Halloweenparty organiseren, de 6-daagse in 't Kuipke, een wedstrijd van KAA Gent bijwonen, schaatsen in de Kristallijn, enz...









# 03 INTERVIEW MET WOLF

door Kristina DEBUSSCHER

Kristina: Kan je je even voorstellen?

**Wolf:** Mijn naam is Wolf Vandekerckhove, ik ben 16 jaar. Ik ben onlangs verjaard, in november. Ik zat toen in quarantaine, ik heb het dus niet echt kunnen vieren.

Mijn school is de Wingerd, richting Wetenschappen-Moderne talen. Dus de vakken zijn zo'n beetje van alles, behalve wiskunde.

Het lukt voor mij, die richting, maar ik vind het nogal algemeen, er is niet 1 specifiek vak dat me interesseert. Ik begrijp wel dat je een basis algemene vorming moet hebben, maar ik vind het allemaal matig interessant. Bijvoorbeeld informatica, fotobewerking, dat interesseert me niet. Vooral informatica, dat vind ik het ergste, ligt mij niet. Van sommige vakken zie ik het nut wel in, maar ik doe ze niet zo graag. Ik wil heel graag Frans kunnen, omdat ik het een heel mooie taal vind, maar ik heb moeite met de leerkracht. Soms erger ik mij aan haar, ik kan het niet goed uitleggen, maar ze irriteert me, dus voor Frans doe ik weinig moeite. Vorige jaren had ik een fantastische leerkracht, en dan wou ik het echt goed kunnen, maar nu zit ik met deze opgescheept. Veel hangt af van de leerkracht.

Ik zou later heel graag wonen in een zelfvoorzienend huis, met een tuin waaruit je het ganse jaar kan plukken en van leven. En op het gemak leven, in een afgelegen huis, niet met veel mensen, en veel tijd om te lezen en te luieren.

De richting die ik nu volg is geen voorbereiding daarop! Eerder om in een stad te wonen en een job te doen. Ik zou ook graag als een nomade leven, niet veel bezitten, back to basics. Ik wil gewoon met rust gelaten worden! De 1e lockdown vorig jaar vond ik fantastisch! Ik heb 1 maand buiten in een tent geslapen, het was toen mooi weer. Elke dag een 2-tal taken doen voor school, genieten van de tuin, dan wat slapen, plezant!

Kristina: je bent een natuurmens dan. Heb je je school, je vrienden niet gemist?

**Wolf:** Viel wel mee. Ik ben een beetje asociaal ik kan lang zonder contacten buiten mijn gezin en mijn oma. Meer had ik niet nodig. Ik miste de school niet. Ik lees heel graag. Ik ben graag bezig met mijn handen, of met puzzels. Maar ik ben snel afgeleid door schermen. Als er een gsm of laptop in de buurt is... Ik heb veel uren verspild aan YT, het is misselijkmakend hoeveel! Het is een

verslaving, ik ben er niet trots op. Ik moet er gewoon voor zorgen dat ik geen schermen zie, dan lukt het wel. Ik kijk naar films van mensen die spelletjes spelen, en die spelletjes speel ik zelf niet! Op Netflix heb ik bijna alles gezien wat me interesseert. Ik hou van science fiction series met een apocalyps.

In de natuur zitten, er van genieten, en naar alles kijken, wat er is, hoe alles geëvolueerd is, dat voelt niet als tijdverspilling. Ik kijk met oog voor details, naar de bladeren van de bomen met verschillende vormen, de bomen zelf met verschillend uiterlijk, en toch hebben alle bomen hetzelfde nodig: zonlicht, CO2, water,...



**Kristina: Mooi. Andere vraag: is het glas half vol, of half leeg?**

**Wolf: Ik denk dat het gewoon de helft is. Ik ben niet echt een optimist of pessimist. Ik kijk gewoon naar de feiten, wil het niet beter of slechter voorstellen dan het is. Het glas is gewoon voor de helft gevuld, voor de helft leeg. Maar toch ben ik eerder een optimist!**

**Kristina: Nog een vraagje: Je hebt een bloedtransfusie nodig om te overleven. Enkel het bloed van Trump is beschikbaar. Zou je het aanvaarden of weigeren?**

**Wolf: Ik denk niet dat Trump bloed zou willen afstaan. Ik probeer me dit nu levendig voor te stellen...is Trump hier van op de hoogte? Ik zou het aannemen, het is tenslotte gewoon maar bloed.**

**Kristina: ik stelde deze vraag aan 3 andere mensen, ze zeiden alle 3: 'Nee, nooit zijn bloed in mijn lijf!'**

**Dan een andere vraag: Ben je veel bezig met sociale media?**

**Wolf: Van zodra ze even niets te doen hebben, zit iedereen naar zijn scherm te kijken. Ik ben daarvoor boos, gefrustreerd, teleurgesteld. Ze zijn meestal bezig met totaal nutteloze dingen, zoals ik met mijn filmpjes op Yt! Mijn contacten op school zijn oppervlakkig, groepen op Messenger of filmpjes doorsturen, daar doe ik niet aan mee, ik ben er tegen. Doe wat je wil in je vrije tijd, maar als je onder de mensen zit, zit dan niet naar schermpjes te kijken. Sommige vrienden zitten samen en zijn dan met hun smartphone bezig, ze praten niet met mekaar! Op dat gebied ben ik dus wel sociaal!**

**Kristina: Nog een laatste vraag: ben je bang voor spinnen? Ratten? Slangen?**

**Wolf: Ik ben er niet bang voor, zolang ze op zekere afstand blijven. Maar dichterbij liever niet. Op een wandeling zagen we eens een ringslang, ongeveer 35cm lang, en toen ik ze aanraakte vond ik het niet echt aangenaam, ik voelde me niet op mijn gemak. Maar geen panische angst.**

**Kristina: Dit was het, bedankt Wolf, ik vond het een tof en aangenaam gesprek!**



# 04 VERJAARDAGEN

Happy  
BIRTHDAY



Dikke proficiat aan de jongeren die al zijn verjaard...

## September

6/9 Gülizar 17jaar  
10/9 Holly 15jaar  
20/9 Kobe 14jaar  
20/9 Lovely 16jaar  
21/9 Anna-Lie 16jaar  
22/9 Delano 15jaar  
25/9 Niels 14jaar  
27/9 Lars 12jaar  
27/9 Victor 13jaar

## Oktober

2/10 Zarah 13jaar  
19/10 Chanel 15jaar

## December

4/12 Wafa 14jaar  
11/12 Ajad 17jaar  
11/12 Robert 16jaar  
13/12 Alexine 13jaar  
14/12 Tobias 15jaar  
15/12 Timon 17jaar  
22/12 Christvie 15jaar

## November

10/11 Wolf 16jaar  
18/11 Ilias 16jaar  
22/11 Bregje 16jaar  
22/11 Levi 15jaar

...en voor de toekomstige jarigen!!!

## Januari

01/01 Mohammed 16 jaar  
30/01 Gaudi 19 jaar

## Februari

05/02 Dylan 15 jaar  
27/02 Arno 13 jaar







# 05 SPEELRUBRIEKJE



## KRUISWOORDRAADSEL



### Verticaal

1. De naam van een activiteit waar je in een opgeblazen plasticen bal kruipt en tegen elkaar kan botsen (dit schooljaar gaan doen in Puyenbroeck)
3. De naam van het lichtspektakel dat in november doorging in Gent
5. Aantal opvoeders in totaal over de 4 leefgroepen

### Horizontaal

2. De naam van de verantwoordelijke van het halloweenfeestje dit jaar
4. Geef een andere naam voor de Gentenaars
6. Aantal donderdagen in december





# 05 SPEELRUBRIEKJE



- 1. Bumberbal
- 2. Gùlizar
- 3. Lichtfestival
- 4. Stropdragers
- 5. elf
- 6. Vif

**Oplossingen kruiswoordraadsel:**

8			1	6	9
	1	9	7		2
9	4	8	2	6	3
	4	6			
	9			1	6
5	6	3	2	9	8
4		5	8	7	1
6	2	1		5	3
	5	8		7	4
					2

5	8		7	2		4	
7				4			2
			1				
6							7
2	3					4	9
		7			3		2
	7		6		4		3
	5	4	9		2	6	8
			5				4





# 06 Grappen en raadsels

Tijdens de les Fysica zegt de leraar "Bij hitte zet iets uit, maar bij kou krimpt iets. Wie kan daar een goed voorbeeld van geven?" Wim antwoordt: "De zomervakantie duurt acht weken, maar de kerstvakantie duurt maar veertien dagen, meneer!"



Een man wordt beschuldigd van diefstal en moet voor de rechter komen. Rechter: "Hoe komt u aan al die nieuwe kerstspullen?" Verdachte: "Ik heb heel vroeg kerstinkopen gedaan, edelachtbare!" Rechter: "Hoe vroeg dan?" Verdachte: "Een uur voordat de winkel opening!"

## Rarara...

1. Wat is het Belgische woord voor lenzen doosje?
2. Wat blijft heet in de koelkast?
3. Waarom drinken muizen geen alcohol?
4. Welk woord wordt kleiner als je er twee letters aan toevoegt?
5. Een auto rijdt 120 k/m per uur de bocht in. Welke banden verslijten het minst?
6. Waarom kan een ei niet bevriezen?
7. Wat vliegt zonder vleugels?
8. Wat is er tussen hemel en aarde?
9. Welke schoen heeft geen zool?
10. Hoeveel maanden hebben 28 dagen?

10. 12 (alle maanden hebben minstens 28 dagen)

9. Een handschoen

8. En

7. De tijd

6. Omdat er een dooier in zit

5. De reservebanden

4. Klein wordt 'kleiner'

3. Ze zijn bang voor de kater

2. Sambal

1. Een ogenblikke

**Oplossing:**





# 07 Lekker koken en bakken



## Appelcrumble

### Ingrediënten:

1 kg appels (vb. Jonagold) · 200 gr boter · 300 gr witte suiker · 300 gr bloem · 1 el bruine suiker · snuifje kaneel

### Bereiding:

1. Meng de bloem en de suiker. Doe de boter in kleine klontjes en kneed bij de bloem met suiker.
2. Snijd de appel met de schil in blokjes en meng met een snuifje kaneel en een klein beetje bruine suiker.
3. Beboter een ovenschaal. Leg de appels erin. Overstrooi met crumble (het mengsel dat je gemaakt hebt).
4. Zet 30 à 35 minuten in een oven van 180 graden.



## Tomatensoep met balletjes

### Ingrediënten:

1 selderstengel, 1 teentje look, 1 ui, 1 soeplepel tomatenpuree, 5 tomaten, olijfolie, 1 wortel, tijm, laurier, 1 l kippenbouillon of water

balletjes: 250 gr gemengd gehakt, 1 soeplepel paneermeel, 1 ei, peper en zout

### Bereiding

1. Stoof in olijfolie de uien en look aan. Snij wortel en selder fijn en stoof mee aan. Snij de tomaat in stukken en voeg ze toe, laat sudderen op een zacht vuurtje.
2. Voeg tijm en laurier toe. Laat alles zachtjes stoven. Voeg de tomatenpuree toe. Bevochtig de soep met water of kippenbouillon. Laat de soep nu 20 minuten op een zacht vuur trekken.
3. Haal het laurierblad en de takjes tijm eruit. Mix de soep en kruid hem met peper en zout.
4. Meng voor de balletjes het gehakt met het paneermeel en het ei. Kruid met peper en zout. Rol er balletjes van en laat ze garen in de soep.



**08 INTERNAATSFEEST**

# **INTERNAATSFEEST**

Het Internaatfeest gaat dit jaar door op  
**zaterdag 21 mei van 14u tot 18u**  
te Steenakker 250, 9000 Gent

**Thema: Cowboys en Indianen**

**Iedereen is welkom!**  
**Vrienden, familie, sympathisanten!**

**We maken er een gezellige namiddag van met koffie,  
taart, sport en spel en verschillende uitdagingen.**

**Er zal ook aan de allerkleinsten worden gedacht.**

**En onze opvoeders kunnen met hun gezin deelnemen.**



# Team pollux wenst jullie een fantastisch eindejaar en een gezond 2022!!

*Zomerse herinneringen om zich aan op te warmen tijdens de winter!*



**Verantwoordelijke uitgever:**  
Team Pollux  
Pollepelstraat 15,  
9000 Gent