



# MAAK DE BEESTJES BLIJ

**HEILIG HART HERLEEFT**  
Van kerk tot Pastory

**'LOSGAAN OP DE VLASMARKT'**  
De plekjes van Jolien Boumkwo

**'IK KRIJG HIER ZOVEEL'**  
Nadine ademt Rabot

# KUNST OP STRAAT

Het kunstenfestival *Sorry, Not Sorry* slaat opnieuw zijn tenten op in Moscou-Vogelhoek, dit jaar met 3 jonge curatoren aan het roer.

Rond de vroegere spinnerij De Porre ontdek je een hoop verrassende parels. Check zeker ook de poëtische miniatuurschilderijtjes die kunstenaar Dominiek Colpaert tijdens de vorige editie in de wijk achterliet, zoals dit werkje in de Vuurstokerstraat. Nog op het programma: gratis wandelingen, workshops, kindertheater en veel meer. Schrijf in via de website.



**SORRY, NOT SORRY** UIT PAS

18 - 19 MEI 2024

[cultuur.gent/sorrynotsorry2024](https://cultuur.gent/sorrynotsorry2024)



**28**  
HEILIG HART  
LEEFT OP



**22**  
GENTSE  
GRONDEN



“  
**Minder  
maaien is  
goed voor  
de natuur**

**8** PLANTEN EN DIEREN

- 7 ..... GEN G
- 16 ..... KLEINER  
SAMENLEVEN
- 19 ..... NAAR DE  
STEMBUS
- 20 ..... HULP  
BIJ HAAT
- 21 ..... COLUMN
- 32 ..... GOESTEN-  
DOENERS

**12**  
RUSTPLEK VOOR  
JONGEREN



**27**  
GROETJES  
UIT GENT



**15**  
JOLIEN  
BOUMKWO  
♥ GENT



- 35 ..... AGENDA
- 38 ..... WEDSTRIJD
- 39 ..... 📷 GENT

**34**  
NIEUWKOMERS  
DOEN MEE





## ONTDEK DE TOPSTUKKEN VAN HET GENTSE ARCHIEF

Deze schets van Hotel Falligan aan de Kouter maakt deel uit van een zeldzame collectie van 3.400 bouwtekeningen van Gentse huizen uit de periode 1671 - 1795. De verzameling is een van de 6 erkende topstukken van Archief Gent. Op donderdag 30 mei krijg je gratis een rondleiding achter de schermen met een uitgebreide uitleg over deze unieke stukken. Schrijf je in via de website.

📍 [www.stad.gent/topstukkenavond](http://www.stad.gent/topstukkenavond)

WOW!

# 100

## ROZE PICKNICKBANKEN

De hele zomer, in de Gentse parken



## Gezond op reis

Ga je binnenkort op reis? Check dan zeker of je op voorhand nog een vaccinatie nodig hebt zodat je beter beschermd kunt vertrekken. Via de website vind je specifieke info per land. Kijk zeker ook voor bestemmingen dicht bij huis. Ook dan kan een vaccin nuttig zijn.

📍 [www.laatjevaccineren.be](http://www.laatjevaccineren.be)



## VERWENNERIJ VOOR MANTELZORGERS

Zowat 40.000 Gentenaars zorgen met veel liefde voor iemand met wie ze een persoonlijke band hebben. Dat verdient een bedankje! Ben jij een van hen? Schrijf je dan in voor een verwenactiviteit in de week van 17 juni: van pedicure tot massage of high tea. Wil je een mantelzorger bedanken? Vraag voor 2 juni een you-time-moment aan en de mantelzorger krijgt een leuke verrassing in een lokaal dienstencentrum.

📍 [www.stad.gent/you-time](http://www.stad.gent/you-time)

☎ 09 210 10 10 (Gentinfo)



## Another way of speaking

› Jamz Jameson 📍 Kring Heilig Hart

Sinds kort huist Jong Gent in Actie, een armoedevereniging voor jongeren, in de vroegere Kring Heilig Hart in Sint-Amandsberg. Om de nieuwe stek op te fleuren, plaatste graffiti-artiest Jamz dit kunstwerk op de muren. Voor zijn ontwerp liet hij zich inspireren door de jongeren zelf. Om het idee te kunnen uitvoeren, schonken ruim 360 Uitpasgebruikers hun punten aan dit goede doel.

## GEZOCHT: SPORTLESGEVERS



Ben je 16 jaar of ouder, volg je een opleiding sport- of pedagogische wetenschappen of heb je al zo'n diploma op zak, en wil je graag een centje bijverdienen? Dan is een job als lesgever op sportkampen, cursussen en sportdagen vast iets voor jou. Interesse? Bel of mail voor een verkennend gesprek.

📍 [www.jobs.gent.be/](http://www.jobs.gent.be/)  
lesgever-bij-de-sportdienst  
☎ 09 266 80 60 (Sportdienst)



## Inspiratiesessies voor ondernemers

Elke maand kun je als Gents ondernemer naar Business Bites: gratis inspiratiesessies over maatschappelijke onderwerpen en trends. Op 13 mei gaat het over financiële fitness, op 10 juni over influencermarketing. Na de sessie is er tijd om te netwerken met collega-ondernemers. Schrijf je in via de website.

📍 [www.stad.gent/businessbites](http://www.stad.gent/businessbites)



**SCHRIJF JE IN**

## ZOMERSPORTEN

juli - augustus PAS

Pickleball, summer bootcamp, SUP, ...  
Ontdek zomersporten voor een zacht prijsje. Ook voor G-sporters is er heel wat te doen.

### INSCHRIJVEN

Gentenaars:  
vanaf wo 29 mei om 9 uur  
niet-Gentenaars:  
vanaf do 30 mei om 9 uur

📍 [www.stad.gent/zomersporten](http://www.stad.gent/zomersporten)  
☎ 09 266 80 00

## SPORTCURSUSSEN VOOR KINDEREN EN VOLWASSENEN

vanaf september PAS

Zwemmen, badminton, multimove, G-sport, ...  
Ook de 'blijf fit'-lessen voor volwassenen herstarten.

### INSCHRIJVEN

Gentenaars:  
vanaf za 15 juni om 9 uur  
niet-Gentenaars:  
vanaf ma 17 juni om 9 uur

📍 [sportinschrijvingen.stad.gent](http://sportinschrijvingen.stad.gent)  
☎ 09 266 80 00



Provincie Oost-Vlaanderen

 fiets-  
tocht

## DE BOEREN VAN HET PARKBOS

Van appelboomgaard naar winddomein, van manege naar hoevelagerij: in het Parkbos fiets en wandel je vlotjes van het ene landbouwbedrijf naar het andere. Versgeperst appelsap, biologische snijbloemen en lekkere schuimwijn koop je er rechtstreeks van de boer. Check de uitgestippelde fiets- en wandeltocht op de website.

📍 [www.stad.gent/parkbos](http://www.stad.gent/parkbos)



## Groot gezondheidsonderzoek

De komende 20 jaar doen 20.000 Gentse 45-plussers mee aan een studie om de invloed van genen en omgeving op hun gezondheid te onderzoeken. Woon je in Zwijnaarde, Sint-Denijs-Westrem, Afsnee, Sint-Amandsberg, Gentbrugge of Wondelgem? Meld je dan aan via de website om ook mee te doen. Om de 4 jaar word je onderzocht. Het rapport van je fysieke proef krijg je mee naar huis als je dat wil.

📍 [www.gezondheidsmonitor.be](http://www.gezondheidsmonitor.be)



# WADDE?

## PETERCELLE

Toen de stadspoort aan de Kortrijksepoortstraat in de late middeleeuwen een naam moest krijgen, was ze snel gevonden: de Petercellepoort, naar Petri cella, de Latijnse naam van de Sint-Pietersabdij. Het straatje van de IJzerlaan tot aan de Leie kreeg eerst per abuis de naam Peterseliestraat. Intussen is dat Persellestraat. De komende jaren wordt van de Kortrijksepoortstraat tot de Korenmarkt de straat vernieuwd: de Petercelle-as.

## Verken de begraafplaatsen



Van 24 mei tot 2 juni ga je met een gids op stap op verschillende begraafplaatsen, zoals die van Sint-Amandsberg en de Westerbegraafplaats. Rond de kerk van Wondelgem wordt vandaag niet meer begraven, maar daar valt dan weer heel wat te vertellen over het funerair erfgoed. Check de website voor een overzicht van alle gratis activiteiten in die week en om in te schrijven. Geen internet? Bel Gentinfo.

📍 [www.stad.gent/weekvandebegraafplaatsen](http://www.stad.gent/weekvandebegraafplaatsen)

☎ 09 210 10 10 (Gentinfo)

Jonge Gentenaars die weten wat ze willen en er volop voor gaan, dat is Generatie G. Deze bevlogen zielen hebben het samen over hun passie.

.....



**Yako Buysens**

- › 19 jaar
- › De Zuidpool
- › Jeugdwerk

📍 [www.habbekrats.be/gent](http://www.habbekrats.be/gent)  
 @ de\_zuidpool

**KLEINE MOEITE, VEEL PLEZIER**



**Clara**

'Hey Yako, je loopt stage bij Habbekrats. Wat is dat?'

**Yako**

'Da's een vereniging waar jongeren terecht kunnen voor vrijetijdsbesteding en ondersteuning. Vaak gaat het om jongeren met een moeilijke thuissituatie. We werken via open huizen waar ze elkaar kunnen ontmoeten, chillen en activiteiten doen. Heel laagdrempelig, iedereen is welkom.'

**Isabel**

'Wat zijn jouw taken precies?'

**Yako**

'Ik werk in de Zuidpool, een open huis aan het Zuidpark. Drie dagen per week kan iedereen van 8 tot 18 jaar binnenlopen. Ik zorg dat alles netjes blijft, begeleid de eetmomenten en de activiteiten. Er staan sport, spelletjes en uitstappen op de agenda. Daar steken de jongeren veel van op. Ze leren samenwerken, ontdekken dat ze veerkrachtig zijn en dus sterker dan ze denken. Naast de dagelijkse werking organiseren we ook kampen. Da's superleuk! Een kamp begeleiden is pittig. Je bent van 8 uur 's ochtends tot middernacht in de weer. Maar ik vind het zalig.'

**Isabel**

'Waar komt de liefde voor jeugdwerk vandaan?'

**Yako**

'Als kind had ik het niet makkelijk. Ik volgde buitengewoon onderwijs. Dat ik kon doorstromen naar de opleiding orthopedagogie, heb ik aan goede begeleiders te danken. Ik weet hoe goed het voelt om op iemand te kunnen leunen. Dat wil ik doorgeven. Het zit in kleine dingen: samen een spel spelen, kan voor sommige jongeren écht hun dag maken. Er gewoon zijn, is vaak al genoeg. Da's net het idee achter Habbekrats: met een kleinigheid kun je al helpen.'

**Clara**

'Ben je nog bij andere organisaties actief?'

**Yako**

'Ik zit sinds mijn 5<sup>de</sup> bij de Scouts en sta momenteel in de leiding bij de Wolven. Elke week trekken we naar buiten om scoutsdingen te doen, heerlijk! En ik ben actief bij vzw BeSt, een vereniging voor stotterende mensen. Ik volg zelf logopedie en kwam zo op een van hun spreekweekends terecht. Die help ik intussen mee begeleiden. En af en toe moet ik nog studeren ook, hé.' (lachje)



**Isabel & Clara**

- › 25 & 20 jaar
- › Running blind
- › Buddywerking

📍 [Running Blind België](http://Running Blind België)  
 @ running\_blind\_belgie

# ELK STUKJE NATUUR IS KOSTBAAR



Een rijke mix aan planten en dieren zorgt voor schone lucht en zuiver water. Door minder te maaien zorgen we ook in de stad voor een grotere biodiversiteit én een gezonder leven.

**H**oor je dat? Dat getsjilp?' We staan nog maar met één been in het Zonder-Naampark en stadsecoloog Geert Heyneman (Groendienst) houdt al halt. 'Mussen!', reageert Magda Polfiet. Als educatief medewerker bij De Ruigte laat ze kinderen en jongeren elke dag kennismaken met onze natuur.

'Mussen staan op de lijst van bedreigde soorten in Vlaanderen', zegt Geert. 'Ze zijn vandaag met 60 procent minder dan in 1980. Nochtans zijn ze heel nuttig. Daarom doen we er alles aan om ze in de stad te houden. Bij de heraanleg van dit park, in de dichtbevolkte buurt tussen Dok-Zuid, de Dampoortstraat en de Ham, hielden we daar meteen al rekening mee. Ook 5 van de 7 verschillende soorten vleermuizen die in onze stad leven,





zijn hier al gespot. Dat komt omdat ze hier de insecten vinden die ze nodig hebben, veelal nachtvlinders.’

### MUSSEN KIJKEN

‘Een oase van biodiversiteit’, zo noemt Magda het Zonder-Naampark. ‘En die biodiversiteit is letterlijk van levensbelang. Ze houdt onze natuur in balans en dat is nodig om de lucht en het drinkwater zuiver te houden of om de planten die we eten te kunnen blijven telen. Daarom is elk klein stukje natuur zo kostbaar en doen we er goed aan er veel verscheidenheid in aan te brengen.’

‘Bij De Ruigte maken we kinderen daar al heel jong van bewust, met verschillende educatieve pakketten. Met een lijstje van *dingen die je gedaan moet hebben voor je 12<sup>de</sup>* motiveren we hen om in bomen te klimmen, schelpen te verzamelen of aandacht te hebben voor de zonsondergang. ‘Naar mussen kijken’ hoort ook in dat rijtje thuis.’

### INSECTEN LOKKEN

‘De natuur vormt één geheel van planten en dieren die elkaar nodig hebben’, vertelt Geert. ‘Op elke laag van de voedselpiramide heb je genoeg dieren en planten nodig waarmee de laag erboven zich kan voeden. Daarom zijn bijvoorbeeld insecten zo belangrijk voor mussen en andere vogels. We proberen ze dan ook massaal naar de parken te lokken. Daarom combineren we planten die veel stuifmeel of bessen opleveren, zoals duindoorn, met planten waarin insecten en vogels zich goed kunnen verbergen, zoals klimop. Ook in de hoogte van de planten zorgen we voor veel variatie. Zo’n gelaagde beplanting bezorgt veel beestjes een veilige leefomgeving, waarin ze voldoende eten vinden. En ook mensen zien die lagen graag.’

### OVER MAAIEN EN SPROEIEN

De natuur houdt zichzelf in evenwicht, herhalen Geert en Magda meermaals. Als je alles op zijn beloop laat, vergroot de biodiversiteit na verloop van tijd vanzelf. ‘We versnellen dat proces door als Stad geen pesticiden te gebruiken in het openbare groen. Die maken veel meer kapot dan wat je ermee probeert te bestrijden’, zegt Geert.

“**De natuur vormt één geheel van planten en dieren die elkaar nodig hebben.**”

‘Niet sproeien’ brengt het gesprek al snel op ‘niet maaien’. Geert troont ons mee naar het grasveld. Van dichtbij bekijken, blijkt dat uit veel meer dan gras te bestaan. ‘Weegbree, duizendblad, geel walstro, ...’, somt Magda op, ‘de diversiteit is enorm!’ Geert legt uit hoe dat komt: ‘We zijn zuinig met maaien. Een deel van het gras maaien we 5 keer per jaar, een ander deel maar 2 keer. Op het minst gemaaide stuk zie je daarvoor meer soorten plantjes. Intensief gebruikte delen, zoals graspaden, speelzones en hondenlosloopweides, maaien we wel regelmatig.’

‘Minder vaak maaien én op enkele plaatsen het gras laten doorgroeien, levert ook in je eigen tuin een rijkere begroeiing op’, zegt Magda. ‘Zo breng je ook daar laagjes aan waar kleine dier-tjes van houden.’

Geert: ‘Ook Maai Mei Niet, de actie waarbij je een maand lang het gras laat groeien, is een handig basisprincipe om

de biodiversiteit de goede richting uit te sturen. Al wijken we daar op openbaar terrein soms van af, bijvoorbeeld om andere soorten dan gras meer groeikansen te geven. Maar als het kan, is minder maaien altijd het uitgangspunt.’

### PLAATS VOOR BUURT ÉN NATUUR

Bij de aanleg van een park gaat het niet alleen over de natuur, maar ook over de mens. ‘We zoeken altijd naar een evenwicht’, zegt Geert. ‘Welke planten en beestjes leven er vandaag al en hoe kunnen we die beschermen? Maar ook: ‘Wat hebben de buurtbewoners nodig?’ Het Zonder-Naampark bijvoorbeeld legden we 10 jaar geleden opnieuw aan zonder ruimte van de buurtbewoners af te nemen. De rijkdom aan plant- en diersoorten was sowieso al enorm.’

Het Zonder-Naampark kun je gerust bekijken als een voorbeeld voor de Gentse parken. ‘In parken zoals dit doen bezoekers ook inspiratie op om zelf de natuur een handje te helpen. Gelaagdheid brengen door inheemse struiken als rozen aan te planten, minder maaien, snoeiafval laten liggen, ... Dat doe je zonder veel kennis ook in je eigen tuin.’ Laat de mussen maar komen! »

### MEER WETEN?

Wat kan jij doen om je tuin, huis of straat op te fleuren?  
 📍 [www.stad.gent/vergroenen](http://www.stad.gent/vergroenen)

Een natuurrondleiding voor je klas uit het kleuter-, lager of secundair onderwijs?  
 📍 [www.stad.gent/deruigte](http://www.stad.gent/deruigte)



# 6 X GENTSE NATUUR



## LIEVEHEERSBEESTJE

Heel wat lieveheersbeestjes zijn natuurlijke vijanden van bladluizen. Je vindt ze opvallend vaak op plekken zoals het Citadelpark, de plantentuin, De Sterre, het Zonder-Naamparkje en op spoorwegterreinen. Kwetsbare soorten, zoals het 2-stippelige en het heidelieveheersbeestje, vond je vroeger vooral in de stad. Nu hebben ze een thuis gevonden in bloemrijke graslanden en ruigten.



## PINKSTERBLOEM

Pinksterbloemen staan volop in bloei van begin april tot Pinksteren. Je vindt ze in bermen, hooilanden, weilanden en gazons. De plant is van levensbelang voor het oranjetipje. Tot laat in het voorjaar legt dit witte vlindertje eitjes op de pinksterbloem. Maai ze dus zeker niet in mei.



## SPUUGBEESTJE

Het 'spuugbeestje', of de schuimcicade, houdt van wilgen en meidoorn, maar je vindt het ook in graslanden die weinig gemaaid worden. Onvolgroeide cicades produceren bolletjes schuim die ze als veilig onderkomen gebruiken. Ze zijn een belangrijke voedingsbron voor spinnen en mieren.

## DEEL JOUW NATUURFOTO



Bijzondere planten of beestjes gespot in de Gentse natuur? Mail ze naar [gentsmoment@stad.gent](mailto:gentsmoment@stad.gent) en misschien verschijnt jouw foto in het volgende Stadsmagazine.



### BIGGENKRUID

Door de droge zandgrond en een uitgekiend maaibeheer groeien wilde bloemen weelderig op de begraafplaatsen. Biggenkruid vind je massaal terug op de grasvelden van de Westerbegraafplaats en de begraafplaats van Gentbrugge. Vlinders, bijen, hommels en zweefvliegen maken er dankbaar gebruik van.



### KLEINE VOS

Ken je de kleine vos? Deze kleurrijke vlinder is een van de vele soorten die baat heeft bij de brandnetel. Daarom krijgen brandnetelruigtes, waar onder meer distels groeien, maar om de 5 jaar een maaibeurt. In die periode kan de vlinder van de planten eten, eitjes leggen, en kunnen rupsen er ontpoppen tot vlinders.



### DWERGMUIS

Het hoge gras in de Bourgoyen of de Gentbrugse Meersen is een ideale plek voor de dwergmuis. Dit schattige knaagdier klimt makkelijk door hoge grashalmen om daar zaden te verzamelen. Op die manier gaat het de concurrentie met minder getalenteerde klimmers als de bosmuis uit de weg.



IN BEELD: EEN WARME PLEK VOOR JONGEREN

# “ De rust die ik hier vind helpt me vooruit

Midden in het Patershol zit een veilige haven verstopt. In Beeld is een rustpunt voor jongeren die hun weg in de samenleving wat kwijt zijn. ‘Niets moet. Hier kunnen ze zichzelf zijn en zetten we stappen op hun eigen tempo.’

**D**e grote houten poort aan het Caermersklooster staat wagenwijd open, letterlijk en figuurlijk. Drie dagen per week stap je langs deze deuren binnen bij In Beeld. In de binnentuin van deze wijze plek in het Patershol weerklinkt een mengelmoes van gebabbel en vrolijke beats. Enkele jongeren doen de afwas, wat verderop worden plantjes verpot, een gehurkte tiener knutselt een houten constructie in elkaar. Binnen worden intussen pannenkoeken gebakken.

Alles verloopt in een gezellige chaos. Die vind je ook terug onder de zuilengang aan de rand van deze omvangrijke tuin. Daar staan 2 kleine voetbalgoals, een pingpongtafel, een geïmproviseerd skaterampje en een basketring die zijn beste tijd al heeft gehad. Halfweg de gang staat een bijzonder salon opgesteld. Een bonte verzameling

tweedehandszetels, nonchalant om een vuurkorf heen gezet. Daarnaast prijkt een krijtbord met enkele kernwoorden: 'BBQ-kader maken', 'hout bestellen', 'crea-lokaal cleanen' en 'zaaien.'

### ALLES BEGINT BIJ HET KRIJTBORD

'Hier starten we elke dag. Welke taken moeten er gebeuren, wat willen we doen, wie heeft ideeën? Dat komt allemaal op het bord. Zo maken we onze planning op, samen met onze jongeren', vertelt Peter Roosens van In Beeld, een samenwerking tussen de vzw's Lejo en Stappen. Die zet zich in voor jongeren die hun weg in de samenleving kwijt zijn, of dreigen te verliezen.

Dat maatschappelijke verdwalen kan zich op heel wat manieren tonen. 'Sociaal isolement, geen zinvolle dagbesteding hebben, rondhangen op straat, middelengebruik, dak- of thuisloosheid', zegt Peter. 'Maar soms komen er ook gasten uit de zogenaamde gegoeide middenklasse over de vloer. Dat zijn dan jongeren die dreigen te kraken onder faalangst, of de druk die de school met zich meebrengt. We spreken dus niet over een bepaald profiel, het gaat erg breed.'

Voor die verzamelde jongeren zwaait In Beeld elke dinsdag, donderdag en vrijdag de poort open, van 11 tot 16 uur. Dan is iedereen hier welkom om de dag te vullen. Helpen met koken en de afwas, tuinieren of iets in elkaar knutselen? Prima. Een pingpongtoernooi of een wandeling met de hond van Peter? Natuurlijk. Heb je die dag weinig fut? Hang je liever wat in de zetel? Geen probleem, jij beslist.

### GEEN WASLIJST AAN REGELS

'Wij vertellen niemand wat ze moeten doen. We zien onszelf niet als begeleiders, maar maken deel uit van de

groep', legt Peter uit. 'In Beeld is een warme, veilige omgeving. We hebben geen waslijst aan regeltjes. We vragen enkel respect voor jezelf, de anderen en het materiaal. Iedereen mag zichzelf zijn. Zo ontstaat er een vertrouwensband tussen en met de jongeren. Daarin spelen ook onze vrijwilligers een belangrijke rol. Mensen met een passie: of dat nu yoga, houtbewerking, circus-technieken, koken of nog iets anders is, ze delen die passie met onze jongeren. Zo ontdekken zij nieuwe dingen. Dat versterkt ons geheel.'

Voor Ilyas (18) werkt die aanpak alleszins goed. Hij hield het 2 jaar geleden voor bekeken op school. 'Ik heb mijn schooljaar toen verkloot door te spijbelen en zo. Dus kreeg ik een C-attest. Ik

had geen zin om mijn jaar opnieuw te doen, dus ben ik er dan maar mee gestopt. (droog) De stomste beslissing van mijn leven.'

Wanneer In Beeld open is, is Ilyas van de partij. 'Ik ben hier onder vrienden. Hier is altijd wel iemand om mee te praten. Ik help bij het koken, knutsel wat dingen in elkaar, leer met mijn handen werken. Deze plek brengt rust. Het is beter dan thuis te zitten en niets te doen. Hier kan ik socializen.'

Die rust wil hij gebruiken om stappen te zetten in zijn leven. Vandaag woont hij bij de ouders van een vriend en werkt hij deeltijds in een supermarkt. 'Maar volgend jaar wil ik met avondschool beginnen, om mijn middelbare schooldiploma toch nog te halen. »

### PETER ROOSENS

'De jongeren bepalen zelf wat ze doen, in een warme en veilige omgeving.'





### REYHAN

'Het is fijn als iemand me zegt dat ik goed bezig ben. Dat doen ze hier, elke dag.'

» En daarna? Liefst verder studeren, misschien in de richting van dierenverzorging. Maar eerst moet ik op mijn eigen benen staan.'

### EEN RUSTPUNT

Ook voor R. (19) vervult In Beeld een belangrijke rol. De jongeman kampt al sinds zijn kindertijd met ernstige migraine, die piekt op stressmomenten. Zijn achtergrond maakt het er niet makkelijker op. 'Mijn vader is 6,5 jaar geleden gestorven, mijn mama is invalide en ik heb nog 2 jongere broers. Tijdens de week zitten we alle 3 op internaat, in het weekend zijn we thuis. Dan kan dat nogal hectisch zijn (*glimlacht*).'

De hectiek thuis en de druk van school duwden R. in een vicieuze cirkel. Door zijn migraine viel hij vaak uit op school. Dat bezorgde hem extra stress over gemiste taken, toetsen en examens. En daardoor slaat de migraine weer ongenadig hard toe. 'Bij In Beeld vind ik de rust die ik nodig heb. Hier denk ik niet aan school, het internaat, de situatie thuis, of andere stressfactoren. Dat helpt me om stappen vooruit te zetten. Ik ben nu bezig aan mijn 6<sup>de</sup> middelbaar, gespreid over 2 schooljaren. Dat wil ik afwerken en daarna wil ik voortstuderen: sociaal werk of

biomedische laboratoriumwetenschappen. Maar daar zal ik rust en tijd voor nodig hebben.'

### DE JONGERE AAN ZET

Het Caermersklooster biedt deze jongeren een rustpunt, maar ook hulp richting de toekomst. Met vragen kunnen ze terecht bij de mensen van In Beeld. Die zoeken mee naar antwoorden en oplossingen. 'Maar het initiatief komt altijd van de jongere zelf. Wij zeggen hen niet wat ze moeten doen', benadrukt Peter. 'Als een van de gasten aangeeft een probleem te willen aanpakken, schieten we in gang. Dan zoeken we samen met bijvoorbeeld de school, het OCMW of een huisvestingsmaatschappij naar oplossingen.'

Ook TOPunt, een samenwerking van de 3 Gentse Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB), is hier nauw bij betrokken. 'Veel van onze jongeren gaan amper nog naar school, door uiteenlopende omstandigheden', vertelt Lisa Vermaercke. Zij staat als leerloopbaancoach en vrije begeleider klaar voor de gasten van In Beeld. 'Wij zoeken naar manieren om opleiding, werk of enige vorm van scholing toch nog een plaats te geven in het leven van

deze jongeren. Maar dat doen we niet dwingend. Alles vertrekt vanuit de vertrouwensband. Zo zetten we stappen vooruit, op hun eigen tempo.'

Niets opleggen van bovenaf: dat is zo wat de stelregel van In Beeld. Het initiatief komt van de jongere zelf. Zo gaat het al ruim 2 jaar op deze bijzondere plek. En daar houdt het nog lang niet op. Zo is sinds dit jaar ook Jong Gent in Actie betrokken, een armoedevereniging gericht op jongeren. Samen met In Beeld wil die de stem van kansarme jongeren versterken. 'Jongeren uit kansrijke omgevingen kunnen zich organiseren, bijvoorbeeld in de Jeugdraad. Zij kunnen zich laten horen aan beleidsmakers', zegt Peter. 'Maar de stem van onze jongeren hoor je niet. Wij willen hun megafoon zijn.' ■

## WELKOM!

Even de weg kwijt? Of wil je je graag inzetten als vrijwilliger? Kom af naar In Beeld.

- 📍 Caermersklooster, Lange Steenstraat 18
- 🕒 dinsdag, donderdag en vrijdag van 11 tot 16 uur



GENT

# JOLIEN BOUMKWO

Topsporter > Atletiek > Kogelstoten > Op weg naar Parijs > Heuvelpoort



TOPSPORTHAL

‘Hier kun je me elke dag vinden, behalve op zondag. Het is een beetje ‘mijn kantoor’, ik breng er heel veel uren door. Wat een luxe, zo’n indoorpiste: weer of geen weer, ik kan altijd mijn ding doen. Er is ook een goed uitgeruste krachtzaal en een opwarmingsterrein onder de piste. Als het mooier weer wordt, trek ik naar de atletiekpiste buiten. Daar kan iedereen trouwens gratis komen sporten. Baan 7 en 8 zijn gereserveerd voor niet-professionals.’

📍 Zuiderlaan 14, 9000 Gent



VLASMARKT

‘Aan deze plek bewaar ik veel wilde herinneringen. Toen mijn sportcarrière even op pauze stond, kon ik uitgaan. Vél uitgaan. (lacht) De Vlasmarkt was mijn guilty pleasure, vaste afsluiter van een avondje Gentse Feesten. Als topatleet zit uitgaan er niet in. Vooral in de Feesten doet dat pijn, en dit jaar starten dan de Olympische Spelen. Kunnen we anders afspreken om ze een maandje op te schuiven? Dan zie je me daar zeker!’

📍 Vlasmarkt, 9000 Gent



GRAVENSTEEN

‘Al van kinds af een van mijn lievelingsplekken! Ik was er al ontelbare keren en het blijft elke keer weer tof. Als klein meisje sloeg mijn verbeelding op hol bij de vergeetput. Die vond ik supereng, en nu nog! Met de audiogids in mijn oren stap ik een ander tijdperk binnen. Geweldig, zo’n mooi monument in het stadscentrum. Ik toon het graag als vrienden op bezoek komen. Ik ging er zelfs al op date! Zo’n typisch kasteel met kantelen is best romantisch. (lacht) En vanaf de toren heb je het mooiste zicht!’

📍 Sint-Veerleplein 11, 9000 Gent



KOFFIEBRANDERIJ SÃO PAULO

‘Een supertof en écht Gents adresje. De branderij bestaat al meer dan 100 jaar! Mijn vriend en ik gaan vaak in het weekend langs om koffie en thee in te slaan. Hun huismengelingen zijn legendarisch. Mijn favorieten? Moretta-koffie en Senchua Orange, een groene themengeling met oranjebloesem en sinas. Ook tijdens het shoppen, stoppen we hier altijd even. Ze hebben lekkere meeneemkoffie, maar ook koekjes en leuke geschenkjes.’

📍 Koestraat 24, 9000 Gent



# BUREN WORDEN HIER ECHTE VRIENDEN

**GENTENAARS GAAN STEEDS VAKER  
KLEINER ÉN SLIMMER SAMENLEVEN**

Bij 'verdichting' denk je al gauw aan grote woontorens met weinig ruimte en comfort. Maar projecten waarbij mensen kleiner én slimmer samenleven, bestaan in alle soorten en maten, zoals Woestgoed in Wondelgem en Hof van Gent in Nieuw Gent.

## WOESTGOED

Gent blijft groeien, terwijl de beschikbare ruimte beperkt is. Daarom wordt ook in onze stad ingezet op slim 'verdichten', of méér doen met de ruimte die voorhanden is.

In Woestgoed, een cohousingproject in Wondelgem, weten ze er alles van. Bewoner Pierre De Groot (50) kent het domein op zijn duimpje. 'Het plein en alles wat er nu rond is gebouwd, was

vroeger mijn tuin. Ik ben hier opgegroeid', vertelt hij. 'Mijn mama woont nog altijd in het oude huis aan de overkant van het binnenplein.' Wat vroeger zijn tuin was, is nu verdeeld onder 25 mensen groot en klein, in 5 woningen en 3 appartementen.

### SPELEN IN HET BOS

De *common house* van Woestgoed is een gedeelde plek met een grote leefruimte, een keuken, een werkruimte, een waskot en een logeerkamer. 'Hier koken



we samen, spelen de kinderen en ontvangen we vrienden en familie', vertelt bewoner Karel Vandermersch (34). Samen met zijn vrouw en 2 kinderen woont hij in 1 van de 5 woningen. 'Onlangs staakte de kinderopvang en hebben een paar bewoners hier noodopvang georganiseerd, ook voor





### BEWONER PIERRE

'De binnentuin, met een stokoude beuk, is echt een speelparadijs voor de kinderen.'

klasgenootjes.' Ook Pierre herinnert zich dat nog. 'Toen was het plots wel héél druk, lacht hij.

Door de kamerhoge ramen heb je een goed zicht op de groene binnentuin. Rondom de tuin staan 5 gezinswoningen, elk met een privétuintje, en een gebouw met 3 appartementen. Het bebouwde deel van Woestgoed neemt minder dan de helft van de totale oppervlakte in. De andere helft is groen. Kinderen spelen in de schaduw van een imposante beuk. 'Een eeuweling', zegt Pierre. 'Die mocht absoluut niet weg.' Rechts leidt een weggetje naar een klein stukje bos.

### GEEN CARPORT

Pierre vertelt hoe Woestgoed is ontstaan. 'Toen mijn vader in 2015 overleed, wilde ik een verkaveling vermijden en de ruimte en het groen toch optimaal gebruiken. Het duurde niet lang voor ik bij cohousing uitkwam.' Karel en zijn vrouw waren de eersten die intekenden.

'Cohousen was altijd al onze droom, nog voor de kinderen er waren. We geloven echt in minder ruimte innemen.' Pierre sluit zich daarbij aan. 'Maar cohousen vraagt engagement, dat wel. We hebben véél met elkaar gepraat. Nog altijd. Maar het is de moeite waard.'

Pierre groet een van de spelende kinderen in de tuin. 'Ze beseffen het misschien nog niet, maar dit is een speelparadijs. Ik heb geen kinderen, maar beschouw Woestgoed als mijn nalatenschap. Alle bewoners zijn mee in dat verhaal. Ze zullen er altijd goed voor zorgen. Hier wonen bijvoorbeeld geen mensen die een persoonlijke carport willen.'

Karel lacht als hij dat hoort. 'We hebben zelfs moeten aandringen op minder parkeerplaatsen. Binnenkort verkopen we een paar auto's die we niet veel gebruiken. En de rest gaan we delen, ook met de buurt.' Want de buurt is belangrijk voor Woestgoed. 'In onze *common house* vinden nu al

buurtactiviteiten plaats, en we blijven zoeken naar nieuwe mogelijkheden', zegt Pierre.

### DEZELFDE MINDSET

Karel woont nu ongeveer anderhalf jaar in Woestgoed. 'Vroeger woonden we in een klein huurhuisje in het centrum. Nu is onze bewoonbare oppervlakte nog altijd niet groot, maar winnen we elders ruimte. Een wasmachine hoeven we binnenshuis niet te zetten, werken en feesten kan in de *common house*, en buitenruimte hebben we zat.'

Intussen zijn de bewoners goede vrienden. 'We koken vaak samen, we maken samen praktische afspraken. We hebben zelfs een klusdag,' zegt Pierre, 'maar niemand houdt de tel bij. Als je geen zin hebt of niet kunt, zal niemand daar iets van zeggen. We hebben dezelfde mindset.' »

## HOF VAN GENT

» Volgende halte: Hof van Gent. De eerste woningen van dit project werden pas in maart 2023 opgeleverd. De nieuwe wijk ligt in de oksel van de afrit van de R4 in Nieuw Gent en is met de auto alleen te bereiken via een brugje over de Leebeek. Haitse Nelis (41) en Jannah De Maere (31) wonen er samen met de kleine Hugo, die ons lachend tegemoet waggelt wanneer we voor de deur staan.

‘We wonen hier sinds september,’ vertelt Haitse, ‘en er is nog wat werk aan de winkel. We moeten ons terras nog afwerken bijvoorbeeld.’ Hij knikt richting het grote raam van de woonkamer, dat uitkijkt op het groen. De wijk wordt bijna volledig omringd door bos en water, waardoor Hof van Gent bijna een eilandje is. Vroeger vond je er de tuin van de Broeders van Liefde, nu staan er 33 gezinswoningen en 32 appartementen. Als verdichting kan dat tellen: het gaat om 47 woningen per hectare. Toch

“**Als je dicht bij elkaar woont, hou je ook rekening met elkaar.**

is er veel open ruimte in de autovrije wijk. Er is dan ook een parkeerhaven met 32 ondergrondse en 36 bovengrondse parkeerplaatsen.

### DAT DORPSGEVOEL

Tot vorig jaar woonden Jannah en Haitse in een rijhuis in Ledeberg. Met de komst van Hugo groeide het verlangen naar meer leefruimte. Jannah wilde graag ‘dicht bij alles’ blijven. Voor Haitse hoefde dat niet per se. ‘Een huis op den buiten, met plaats voor kippen, daar had ik zeker voor getekend’, lacht hij. ‘Maar dat gevoel heb ik hier ook. Als de bomen weer bladeren krijgen, waan je je midden in een bos.’ Jannah is dan



### BEWONER JANNAH

‘Ik geniet hier zo van de natuur. Het voelt bijna als een privilege om hier te wonen.’

weer een stadsmens. ‘Maar ik geniet zo van de natuur hier, en van de vogeltjes die je hoort fluiten. Het voelt bijna als een privilege om hier te wonen.’

In Hof van Gent praten de burens veel met elkaar. ‘Er is een drukgebruikte Whatsapp-groep’, vertelt Jannah. ‘Toen Haitse bijvoorbeeld hulp vroeg om ons bed naar boven te krijgen, stond hier binnen de kortste keren 2 man aan de deur, mét ladder en extra materiaal. Door hier te wonen, besef ik hoeveel ik dat soort burenccontact heb gemist. Burens worden hier echte vrienden.’

Voor Jannah was het soms even wennen. ‘Als je dicht bij elkaar woont, moet je ook rekening houden met elkaar. Je zet niet zomaar – ik zeg maar wat – een opzichtig standbeeld in je voortuin. Niet dat ik dat van plan was hoor. (lacht) Maar als ik zie hoe Hugo zich hier kan uitleven. Dat is zo mooi. Zie je die tractor daar, en dat klimrek? Dat is van de mensen die daar wonen, maar alle kinderen mogen er mee spelen. Nee, niet iedereen die hier woont, is even betrokken. Maar dat is helemaal oké. Er is plaats genoeg.’

We wandelen richting ‘hun’ bos, dat een natuurlijke grens vormt tussen Hof van Gent en onder meer het Sint-Paulusinstituut, én de crèche van Hugo. ‘Kijk, daar is de vijver’, zegt Haitse, met Hugo op zijn schouders. ‘Hoe heerlijk is dat? Elke ochtend wandelen we door een bos om onze zoon af te zetten.’ ■

## BENIEUWD NAAR MEER?

Ontdek de nieuwe fietsroute langs een reeks verdichtingsprojecten in verschillende Gentse wijken. Kies een van de 5 lussen of combineer ze tot een grote fietstocht. Je kunt de tocht doen met een webkaart, gpx-route of papieren kaart (binnenkort beschikbaar).

📍 [www.stad.gent/fietstochtruimte](http://www.stad.gent/fietstochtruimte)  
☎ 09 266 79 50 (Balie Bouwen)

5 VERKIEZINGEN

# 2 KEER NAAR DE STEMBUS



Meer weten? [www.stad.gent/verkiezingen](http://www.stad.gent/verkiezingen)



SLACHTOFFER OLIVIA VOND EEN  
LUISTEREND OOR BIJ DE POLITIE

# EERSTE HULP BIJ HAAT

De Gentse politie ontvangt slachtoffers van haatmisdrijven met open armen. Bij het loket haatmisdrijven doen ze aangifte bij gespecialiseerde medewerkers. 'Eindelijk werd er naar me geluisterd, ik heb weer zuurstof gekregen.'

**D**e haat is de wereld nog niet uit, helaas. Elke dag opnieuw krijgen mensen te maken met pesterijen en discriminatie, enkel en alleen om wie ze zijn. Dat is zo in de hele wereld, ook in Gent. Om een luisterend oor te bieden, richtte de Gentse politie het loket haatmisdrijven op. Dat is er om klachten op te vangen over holebi-, trans- en interseksefobie, gendergerelateerd geweld, racisme en seksisme. Slachtoffers kunnen hier klacht indienen, bij

politiemedewerkers die gespecialiseerd zijn in het thema.

## TRAUMA

Een erg waardevol initiatief, vindt ook Olivia\*. De transvrouw voelde zich daar eindelijk gehoord, na een traumatiserende werksituatie die een halfjaar aansleepte. 'Ik was als zelfstandige aan de slag bij een sociale onderneming in Gent. Daar werkte ik met mensen uit verschillende doelgroepen: mensen met een fysieke of mentale beperking, ex-gedetineerden,

vluchtelingen, ... Een bijzondere groep, maar dat gaf geen problemen. Niemand daar wist dat ik trans ben. Ik kon het met iedereen goed vinden, vooral met Patrick\*, een vijftiger met een beperking. Ik deed het werk graag, alles liep vlot.'

Dat veranderde toen er een nieuwe werknemer startte. 'Toen Steven\* toekwam, kantelde de sfeer', vertelt Olivia. 'Tijdens een van de werkdagen hoorden we op de radio een interview met een transpersoon. Patrick, mijn rechterhand, schoot in een colère. Hij zei dat ze die transgenders, homo's en lesbiennes allemaal moesten ophangen. Dat was even schrikken, maar Patrick heeft een beperking. Ik heb dat geplaatst en wilde daar geen spel van maken.'

**Senne Guns**

- › Liedjesschrijver
- › Muzikant
- › Amai zeg wauw!
- › Koken met Classics

📍 Brugse Poort



## “Mijn papa

**E**en paar maanden geleden bracht Sinterklaas een telescoop. Die stond op het verlanglijstje van de jongste dochter en de Sint wilde hem stiekem zelf ook heel graag. Er zijn meer sterren aan de hemel dan zandkorrels op de aarde. Mochten we als minuscuul kleine zandmannetjes in petieterige SpaceX-raketjes vliegen, dan zouden we nog altijd honderdduizenden kilometers moeten overbruggen om in die astronomische zandbak van de ene naar de andere sterrenkorrel te zweven. In het licht van zoveel kosmische onbeduidendheid zijn de echt belangrijke dingen op 1 vinger te tellen. Onvoorwaardelijke liefde. ‘Mijn papa’, had de jongste geantwoord toen de juf vroeg wie wat deed in het huishouden, ‘mijn papa is ’s avonds vaak weg en ik weet eigenlijk niet naar waar, maar...’ – je moet haar niet leren hoe ze een goed verhaal opbouwt – ‘hij zet soms wel zijn bord in de vaatwasser.’ Sinterklaas, die thuis toch regelmatig bijklust als kok, was er een beetje van aangedaan. Ze had met het 4<sup>de</sup> leerjaar net de volkssterrenwacht bezocht. ‘Het was leuk, maar we hebben geen sterren gezien. En ik had ook een beetje hoogtevrees.’ Ik begrijp het, zeg ik, terwijl ik haar van school haal. Ze weet het nog niet, maar door het nieuwe dakraam in onze zolder heb je een prachtig zicht op de 3 torens van Gent. De telescoop staat al klaar, naast 2 bekertjes chocolmelk. Vanavond ben ik gewoon thuis. ■



### HANDDOEK IN DE RING

‘Dat was buiten Steven gerekend. Die had Patricks tirade ook gehoord. Na dat radio-interview, begon hij hem telkens weer op te poken. Keer op keer vroeg hij aan Patrick wat hij vond van transgenders, van holebi’s. Elke mogelijkheid die hij kreeg, greep hij aan om daarover te beginnen. Hij stookte Patrick op tot die stond te koken van kwaadheid. Hij stelde mij er ook constant vragen over. Het was duidelijk wat hij probeerde te doen. Hij wilde de boel oppoken, probeerde onder mijn vel te geraken. Ik heb wel duizend keer gevraagd om mij gewoon met rust te laten, om me te laten werken. Maar het veranderde niet.’

Na een halfjaar in die sfeer, stapte Olivia naar de directie.

Daar vond ze niet de steun die ze zocht. Ze gooide de handdoek in de ring, vertrok bij de vzw en belandde in een stevige depressie. ‘Ik was mijn werk en mijn inkomen kwijt, en ik was helemaal ontredderd. Ik ben er bijna een jaar geleden vertrokken, maar ik zit nog altijd in therapie.’

### LICHT IN HET DUISTER

Terwijl Olivia worstelde met twijfels, verdriet en depressie, kwam het loket haatmisdrijven op haar radar. Op aanraden van vrienden, maakte ze een afspraak. ‘Ik ben daar met open armen ontvangen, op een heel professionele manier’, glimlacht Olivia. ‘Die mensen, in burgerkledij, stelden me meteen op mijn gemak. Ze lieten me mijn verhaal doen, ik kon rustig alles vertellen. Ze hebben daar 2 uur naar me geluisterd. Eindelijk werd ik ernstig genomen. Toen ik er weer buiten stapte, voelde ik me opgelucht. Ik zat in een donkere periode. Daar ben ik nog altijd niet uit, maar de mensen van het loket haatmisdrijven hebben me wel een boost gegeven. Ik heb weer zuurstof gekregen, er is weer licht in de duisternis.’ ■

(\*Alle namen in dit artikel zijn schuilnamen)

### BEN JE ZELF SLACHTOFFER?

**Maak een afspraak:**

📍 [www.politie.be/gent](http://www.politie.be/gent)

klik op 'afspraak haatmisdrijven'

📍 [lokethaatmisdrijven.gent@police.belgium.eu](mailto:lokethaatmisdrijven.gent@police.belgium.eu)

📞 09 266 67 56



© Provinciaal Streekcentrum Huysmanshoeve

### GÉRY HUYSMANS

'Mijn vader leverde patatten aan scholen en ziekenhuizen van het OCMW.'

### DE HEIRNIS ANNO 1820

Het OCMW was ooit eigenaar van 5.000 hectare grond in en rond Gent, nu nog van 1.800.



# GENTSE GRONDEN DIEPE WORTELS

EXPO BRENGT 800 JAAR LANDBOUW- EN SOCIALE GESCHIEDENIS

Gent is groter dan je denkt. Er ligt nog 1.600 hectare OCMW-grond buiten de stadsgrenzen. Voor het eerst krijgen die gronden een gezicht.

**B**oer op rust Géry heeft een stamboom, en geen kleintje ook. De betovergrootvader van zijn betovergrootvader was de eerste die de grond op zijn Huysmanshoeve bewerkte. Géry Huysmans: 'Mijn familie is hier al sinds 1736. Mijn vader leverde patatten aan de scholen, ziekenhuizen en instellingen van het OCMW. Hij stond bekend als de meest vooruitstrevende boer van de streek.'

Gentse Gronden, de jongste expo van het STAM, brengt de onvertelde verhalen van de pachtgronden van het OCMW, van het Meetjesland tot Afsnee. De tentoonstelling werd ontwikkeld samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO). Je loopt er van het verre verleden tot in de toekomst. 'Een boerderij zet je op voor verschillende generaties. Je voelt dat als boer', zegt Maarten Cools van bioboerderij De Goedinge. 'Dat is misschien moeilijk te begrijpen als niet-landbouwer. Maar je kan het vergelijken met een boom: hoe langer die groeit, hoe dieper hij wortelt.'

### EEUWENLANG STABIEL

De makers van de expo brachten een bezoek aan de pachters op de gronden van het OCMW en turfden het resterende aantal. Dat bleken er nog verrassend veel. Meer dan 160 landbouwbedrijven pachten nog



### DE GOEDINGE

In Afsnee kregen boeren toegang tot OCMW-grond om te experimenteren met voeding van dichtbij.

gemiddeld een derde van hun areaal bij OCMW Gent. De boeren voelen zich er beschermd tegen internationale kapitaalcrachtige spelers en hebben het over 'eeuwige grond'.

De boeren mogen dan de blik op oneindig hebben, de expo toont hoe snel publieke gronden privé kunnen worden. Kort na zijn ontstaan in 1976 bezat het OCMW meer dan dubbel zoveel grond: 4.350 hectare toen, 1.800 nu in en om Gent. Daarmee is het OCMW nog altijd een van de grootste grondbezitters van Oost-Vlaanderen.

'Je moet kijken van waar we komen', zegt historica Esther Beeckaert. 'Het OCMW heeft die gronden van zijn voorgangers gekregen. Die lijn loopt van de Commissie voor Openbare Onderstand, langs de Burgerlijke Godshuizen in de 19<sup>de</sup> eeuw tot de hospitalen in de late middeleeuwen. Al die instellingen kregen of kochten grond voor de armen- en ziekenzorg.' Esthers medecurator Hans Vandermaelen (ILVO) haalt een lange tijdslijn boven: 'Het grondenbezit van de voorgangers van het OCMW bleef eeuwenlang stabiel: van de 13<sup>de</sup> eeuw tot in de jaren 60. Het is opmerkelijk hoe recent we pas zijn gaan denken: die grond hebben we niet meer nodig.'

### WEG UIT DE ARMOEDE

De akkers en weiden hebben eeuwenlang de magen gevuld van arme of zieke Gentenaars, ontdekte Esther tijdens het maken van de expo. 'Graan werd eeuwenlang ingezet voor broodbedeling aan de armen. Tot het einde van de 19<sup>de</sup> eeuw waren de pachtgelden dé belangrijkste bron van inkomsten voor Gentse hospitalen zoals De Bijloke.' Ook in een recenter verleden zijn de gronden een

welkome bron van inkomsten. Ann Vanden Wyngaerd, directeur bij het OCMW: 'In de periode 2012-2018 heeft het OCMW veel gronden verkocht. Met de opbrengst daarvan hebben we bijvoorbeeld woonzorgcentrum Zuiderlicht in Mariakerke gebouwd. En ook in de huidige bestuursperiode heeft de verkoop van gronden extra middelen opgeleverd. Dertig miljoen euro is gebruikt voor de bouw van sociale woningen door Thuispunt Gent.' De verkopen hebben dus een maatschappelijke meerwaarde gehad, benadrukt Ann: naast sociale woningen ook nieuwe rusthuizen, dienstencentra en andere projecten. 'Een belangrijke weg uit armoede voor veel mensen. We doen niet meer aan broodbedeling, hé. Het OCMW garandeert alle Gentenaars het recht om een menswaardig bestaan te kunnen uitbouwen.'

### 100% HERINVESTEREN

Het grootste verlies van landbouwgronden gebeurde in de jaren 60, 70 en 80. Hans en Esther brachten het in kaart. 'In de jaren 60 en 70 waren er veel gedwongen grondafstanden voor de haven en de E17. Vanaf de jaren 80 volgde een uitverkoop van landbouwgronden. Het OCMW is zich er lang niet van bewust geweest wat het in handen had.'

Drie jaar geleden besliste Gent om tot eind 2024 geen landbouwgronden meer privaat te verkopen. Het is de enige stad die zo'n verkoopstop heeft. Ann Vanden Wyngaerd: 'Het is aan het volgende stadsbestuur om te beslissen of het OCMW zijn landbouwgronden mag verkopen en zo ja, onder welke voorwaarden. Voor het

»



## WOONZORGCENTRUM ZUIDERLICHT

Door de verkoop van gronden kon het OCMW dit woonzorgcentrum in Mariakerke bouwen. Hier krijgen mensen met jongdementie bijzondere zorg.



## VERSE MELK VAN VLAKBIJ

De koeien van melkveehouder Wim Van Hecke grazen op OCMW-gronden in Mendonk.

» OCMW lijkt een totale verkoopstop niet zo interessant, al is het zeker een meerwaarde als de gronden in publieke handen blijven. Andere overheden kunnen hierin als mogelijke koper een rol opnemen. De realiteit is dat landbouw geen kerntaak is van het OCMW én we extra middelen nodig hebben om armoede tegen te gaan. Zonder inkomsten uit de verkoop van gronden hadden we geen dienstencentrum Welzijnsknoop en geen daklozenhuis De Baai. Dat zijn stuk voor stuk sociale voorzieningen die het verschil maken in het leven van Gentenaars die het moeilijk hebben.’

Dilemma: ook veel boeren rond Gent hebben het moeilijk. Hans Vandermaelen: ‘De Gentse gronden zijn voor hen een levenslijn. Wat het OCMW doet met die gronden, bepaalt de toekomst van die 160 landbouwbedrijven. Je moet weten dat de prijs van de landbouwgrond geëxplodeerd is tot ver boven het niveau dat boeren daarvoor kunnen betalen. Pachten is natuurlijk veel goedkoper: gemiddeld 400 euro per jaar per hectare. Voor nieuwe boeren op zoek naar grond zijn de publieke landbouwgronden de laatste bron van hoop.’

### GROTE TAFEL

Dat het OCMW op Gents grondgebied ook de boeren wil ondersteunen, is zichtbaar in Afsnee op bioboerderij De Goedinge en in Mendonk bij melkveehouder Van Hecke. Enkele boeren kregen er toegang tot pachtvrije gronden om te

experimenteren met voedselproductie van dichtbij. De Stad won er mooie prijzen mee, maar een beetje boer weet: 2 zwaluwen maken de lente niet. Welke toekomst wacht de overgebleven gronden? De expo biedt geen pasklare antwoorden maar brengt alle stemmen samen in een pleidooi voor bezinning. ‘Natuurlijk is het niet de taak van het Gentse OCMW om voor alles een oplossing te bieden’, zeggen de curatoren van de expo. ‘Het STAM wordt het komende halfjaar één grote debatruimte. Iedereen mag mee aan de grote tafel: de pachters, de stadsdiensten maar ook andere overheden.’ En het OCMW natuurlijk. ‘Ja, graag hè’, zegt Ann. ‘We voeren dat gesprek ook vandaag al. Dankzij jullie onderzoek kan dat met extra kennis van zaken.’ ■



**EXPO GENTSE GRONDEN** UIT PAS

**NOG TOT 29 SEP 2024**

📍 **STAM, Godshuizenlaan 2**

Kijk op de website voor fietstochten, debatten en andere events

🌐 [www.stamgent.be/gentsegronden](http://www.stamgent.be/gentsegronden)





## Zorgzame buren

Wil je graag iets betekenen voor een oudere buurtbewoner die wat hulp kan gebruiken of af en toe een bezoekje wil? Geef dan een seintje aan het lokaal dienstencentrum in je wijk. Daar hebben de medewerkers zicht op alle hulpvragen van thuiswonende senioren. Ze brengen jullie graag met elkaar in contact.

- 📍 [www.stad.gent/lokaledienstencentra](http://www.stad.gent/lokaledienstencentra)
- ☎ 09 266 93 91 (lokale dienstencentra)

## 500 EURO IN RUIL VOOR JE BROMMER

Heb je nog een brommer die rijdt op fossiele brandstof? Laat hem slopen en help zo mee aan een betere leefomgeving. In ruil krijg je 500 euro steun om over te schakelen op een duurzaam alternatief, zoals het openbaar vervoer, een elektrische (brom)fiets of autodelen.

- 📍 [www.stad.gent/sloopjebrommer](http://www.stad.gent/sloopjebrommer)

### OPENBAAR ONDERZOEK

#### HERAANLEG CATRIESTRAAT EN BOSKEETSTRAAT

De Catriestraat en de Boskeetstraat in Drogen worden veiliger. Daarvoor nam de Vlaamse overheid een voorlopig onteigeningsbesluit. Opmerkingen dien je in van 13 mei tot en met 12 juni. Stuur een aange tekende brief naar AWV Oost-Vlaanderen, Koning Albert II laan 15 bus 420, 1210 Brussel, bezorg ze via de website, mail naar [bouwen@stad.gent](mailto:bouwen@stad.gent) of geef ze na afspraak af aan de Balie Bouwen.

- 📍 [www.stad.gent/  
openbareonderzoeken](http://www.stad.gent/openbareonderzoeken)
- ☎ 09 266 79 50  
(Balie Bouwen)

### INFOMARKT



## Toekomst spoorwegsites in Moscou

De Stad maakt een bestemmingsplan voor de Arsenaalsite en 3 andere spoorwegsites in Moscou: de Werkhuizensite, de Congobundel en het Spoorbosje. Dat bepaalt hoe de buurt er op termijn kan uitzien. Leer meer tijdens de infomarkt op 4 mei, tussen 10 en 15 uur, in De Sportschool (De Porre), tijdens verschillende zitdagen of op het buurtfeest op 15 juni in wijkpark De Porre. Opmerkingen dien je in tot en met 21 juni.

- 📍 [www.stad.gent/rup179](http://www.stad.gent/rup179)
- ☎ 09 266 79 50 (Balie Bouwen)

## MET JE BUUR OP DE BORDUUR

Zet op vrijdag 31 mei je stoel buiten, breng een hapje en een drankje mee en maak er samen met je burens een gezellig moment van. Op de website vind je affiches en uitnodigingen. Druk ze af en maak zo je burens warm voor de Dag van de Burens. Deel je toffe, grappige, ontroerende foto's op sociale media met #borduurbabbels en laat zien hoe jij en je burens deze burensdag gevierd hebben.

📍 [www.stad.gent/dagvande burens](http://www.stad.gent/dagvande burens)



## LEER ALLES OVER OPVOEDEN

Van een puberware party voor ouders van tieners tot workshops rond communiceren met je kind en knuffelturnen voor peuters: tijdens de Week van de Opvoeding, van 16 tot 23 mei, leer je een hoop bij over opvoeden en opgroeien. Check de website voor een overzicht van alle gratis activiteiten en om in te schrijven. Geen internet? Bel Gentinfo.

📍 [www.stad.gent/weekvandeopvoeding](http://www.stad.gent/weekvandeopvoeding)

☎ 09 210 10 10 (Gentinfo)

## Vind je kindje

Je kind uit het oog verliezen op een drukke plek: het is snel gebeurd. Met een vind-je-kind-je-armbandje, waarop je je gsm-nummer en de naam van je kind schrijft, vind je elkaar een stuk makkelijker terug. Haal je gratis armband af in de Stadswinkel, het Stadskantoor, de Gentinfo punten, het strandgebouw van de Blaarmeersen en alle politiecommissariaten.

☎ 09 210 10 10 (Gentinfo)



## Nieuwe invulling voor oud gemeentehuis

Het oud gemeentehuis aan de Antwerpsesteenweg in Sint-Amandsberg staat al enkele jaren zo goed als leeg. Daarom zoekt de Stad Gent nu een organisatie die het gebouw een invulling geeft die iets betekent voor de buurt en de stad. Ideeën? Bezorg je voorstel ten laatste op 15 september. De beste kandidaat krijgt het gebouw minstens 27 jaar in erfpacht.

📧 [offertes.vastgoed@stad.gent](mailto:offertes.vastgoed@stad.gent)

📍 [www.stad.gent/gemeentehuis9040](http://www.stad.gent/gemeentehuis9040)

## MEET HET GELUID IN JE STRAAT

Geluid heeft een grote impact op ons welzijn en onze gezondheid. De Oorzaak, het grote Vlaamse geluidsonderzoek, meet de impact van geluid op 720 plaatsen in Gent. Werk je graag mee? Meld je dan aan via de website, plaats een geluidssensor aan je huis en meet zo het omgevingsgeluid in jouw buurt. Ook de metingen van heel Vlaanderen volg je via de website.

📍 [www.deoorzaak.be](http://www.deoorzaak.be)

## VRAAG HET AAN



## VRIJSTELLING LEZ VOOR MANTELZORGERS

Ben je erkend mantelzorger met sociaal voordeel en woon jij of de persoon voor wie je zorgt in de lage-emissiezone (LEZ)? Vraag dan de toelating om met een voertuig dat niet aan de voorwaarden voldoet de LEZ in te rijden. Woon je buiten de LEZ en heb je een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg? Check of je recht hebt op een lager tarief.

📍 [www.lez.gent](http://www.lez.gent)

☎ 09 210 10 30 (LEZ-lijn)



Sint-Michielsbrug



Mérida,  
Yucatán

Nieuwe inwoners uit alle windstreken vertellen over hun eerste maanden of jaren in onze stad.

**Rodrigo Díaz Guzmán**

- › 34 jaar
- › Opgegroeid in Mérida (Mexico)
- › Getrouwd met een Spaanse uit Gent
- › Fotograaf en muzikant
- › Vrijwilliger bij het Muzikantenhuis (Dampoortstraat)
- 📍 Woont bijna een jaar in Gentbrugge

# “ Ik ben dol op Gentse volksmuziek

**Hoe ben je in Gent beland?**

Twee jaar geleden ontmoette ik Graciela, de liefde van mijn leven, tijdens een optreden in Mexico. Zij was een Spaanse folkmuzikante die na haar Erasmus-stage in Gent was blijven plakken, ik werkte als reporter in Mexico. Graciela verbleef eerst bij me in Mexico, maar ze had heimwee naar Gent. Nu wonen we samen in Gentbrugge.

**Wat was je eerste indruk?**

In Mexico horen we wel eens over Brugge of Brussel, maar Gent was onbekend. Ik vind de stad een ideale mix van tegengestelden: een levendige en jonge energie in een oud middeleeuws decor. In mijn thuisstad Mérida wonen meer dan een miljoen mensen, maar Gent moet naar mijn gevoel niet onderdoen qua kosmopolitische sfeer.

**Wat mis je aan je thuisstad?**

In Latijns-Amerika lachen we graag met het leven. We geloven in de vrijheid en verantwoordelijkheid om je eigen leven zin

en vorm te geven. Die attitude bestaat in Gent en misschien in heel Europa een pak minder. Dat mis ik wel, de relativering en het optimisme.

**Wat heeft je het meest verrast?**

De ruimdenkendheid vooral. Toen Graciela en ik in september trouwden, hing er een LGBTQ-vlag aan het Gentse stadhuis. Een mooi en moedig statement.

**Je favoriete gewoonte in Gent?**

Samenkomen aan de Graslei. Elke keer opnieuw waan ik me midden in een mix van een Bruegelschilderij en een Harry Potter-film.

**Zijn er bekende Gentenaars waar je naar opkijkt?**

Ze kunnen het zelf niet meer lezen, maar ik ben dol op de liedjes van Karel Waeri en Walter De Buck. Naar mijn gevoel hebben die 2 de Gentse volksmuziek gered. En wat een revolutionaire teksten ook! Google Translate

was serieus in de war bij de Spaanse vertaling van 'Koevoet es beter dan boelie' (*lucht*).

**Je favoriete plek?**

De Blaarmeersen. De plek straalt zoveel diversiteit uit. In de zomer neem ik vaak mijn gitaar mee om met andere muzikanten te jammen op het strand.

**Favoriete Gentse woord?**

Foefelen. Het kwam ter sprake toen ik wilde uitleggen dat Mexicanen al eens een loopje nemen met de regels. Foefelen, dus!

**Je beste tip voor nieuwkomers?**

Migreren is altijd moeilijk. Je voelt je al eens verloren als je je thuisland verlaat. In Mexico noemen we dat *duelo*. Mijn tip: omarm en respecteer de *duelo* maar verlies je er niet in. Gun jezelf de tijd om hier je plekje te vinden.

*Allí nos vidrios*

(tot ziens)



HERBESTEMMING HEILIG HARTKERK

# DE VERRIJZENIS VAN HET BUURTGEVOEL

De kerk aan het Heilig Hartplein in de Dampoortwijk gooit op 24 mei opnieuw de poorten open. Het hart van de buurt slaat daarmee weer een tikje sneller.

**O**ok al een glimp opgevangen van de vernieuwde kerk? Nu de dikke muren zijn opengebrouwen en de zijbeuken reusachtige ramen kregen, kijk je voortaan vanaf het plein pal door het gebouw de pastorietuin in. Een open invitatie om het nieuwe restaurant te ontdekken. Dat opent als de keuken er is na de zomer.

Het houtskelet binnenin is een oplossing voor een echte hoofdbreker: wat te doen met lege kerken? Een nieuwe bestemming geven, prima. Maar hoe maak je zo'n koud gevaarte warm en gezellig? Hier schoven ze een kubus in het middenstuk. Een warmtepomp is zo genoeg om de buurtliving knus en behaaglijk te houden. De vloertegels zijn een kleurrijke knipoog naar het verleden. Niet zichtbaar vanop de straat: de buurtzaal die pal boven op het restaurant is gebouwd. Daar sta je

meteen oog in oog met het indrukwekkende kerkorgel. De nieuwe zaal combineert oudroze muren en gotische bogen met een knalblauwe vloer. Zitten we hier echt onder het dak? Nooit gedacht dat een grauwe kerk zoveel frisse ideeën kon herbergen.

## DANSEN OP STRAAT

De ingrijpende verbouwing moet van deze mastodont weer een ontmoetingsplek maken. Voor het Heilig Hartplein een openluchtparking werd, was er op elke hoek een café. Charmante zwart-witfoto's van na de Bevrijding tonen hoe buurtbewoners toen buiten dansten. Het buurtleven zou nog een halve eeuw voortkabbelen op een almaar lager pitje. Beetje bij beetje verdwenen de plekken waar bewoners elkaar tegen het lijf liepen.



“**Het hart van de buurt slaat nu sneller.**”

‘Een gebrek aan centrale ontmoetingsruimte en groen, zo klonk het altijd opnieuw bij buurtbevragingen’, zegt Nele Vanhooren (Dienst Stedelijke Vernieuwing). ‘De noden van de bewoners brachten we in kaart via verschillende inspraakrondes. De nieuwe invulling van de kerk en de pastorie is daarop gebaseerd.’

### OVERDAGFEESTJES

Binnenkort verhuurt de Stad de buurtzaal voor overdagfeestjes en andere activiteiten. Er is ook een buurtkeuken aan de kant van de binnentuin en in het koor heeft de lokale Chiro een onderkomen gevonden.

Er is veel tijd over gegaan, vertelt wijkregisseur Ilse Van Wambeke die beroepshalve de vinger aan de pols houdt van deze aanwaaiwijk. ‘Daardoor hebben de grootste noden een plek gekregen in de puzzel. De manier waarop alles hier is aangepakt, toont meteen wat stadsvernieuwing echt kan zijn: iets dat je samen met de buurt doet.’

### BUURTHART

Het Dienstenbedrijf Sociale Economie is de beheerder van de kerk. Gemma Bruyneel (DBSE) heeft er ongelooflijk veel zin in. ‘Dankzij De Pastory, de tijdelijke invulling in de voormalige parochiale kring, het buurtwerk en de welzijnsorganisaties aan de overkant van het plein gebeurt er al heel veel in de buurt. En binnenkort openen we hier het restaurant waar je aan sociaal tarief zal kunnen eten, ook als je niet uit de buurt komt. Nu is het kwestie van alle

puntjes te verbinden om het hart van de buurt nóg wat sneller te laten slaan.’

### ALLES BEGON IN DE PASTORY

De ambitie om het Heilig Hartplein te herstellen als centrale ontmoetingsplek in de Dampoortwijk bloeide in 2015 spontaan op in de pastoriewoning naast de kerk. Een groep gedreven buurtbewoners begon er toen van alles te organiseren. Met kinderopvang, een uitleendienst voor klusmateriaal en andere initiatieven toonden ze de weg. Het oude gebouw en de tuin bleken zo’n goede potgrond dat de Stad de tijdelijke invulling permanent maakte, met de buurt aan het roer. ‘We houden de filosofie van de begindagen aan’, zegt Aldona Van Haesevelde van vzw De Pastory. ‘Door burens en »





### DE KLUSSETTE

Nood aan een boormachine of een cirkelzaag? Buren ontlenen ze hier.

[www.klussette.be](http://www.klussette.be)



### DE KRING

Swing elke derde zondag van de maand de ziel uit je lijf tijdens de T-Dansant.

[www.dekring.gent](http://www.dekring.gent)



### DE PASTORY

Check de agenda en ontdek welk concert je deze maand kunt bijwonen.  
📍 [www.pastory.be](http://www.pastory.be)

» voor de burens. We installeren hier bewust een soort van huiselijkheid. Je komt hier toe en het is van ‘welkom en doe maar’. Er is maar één regel als je iets op poten wil zetten: elk initiatief brengt burens bij elkaar.’

‘Voor sommige activiteiten krijg je ondersteuning van onze vzw, voor andere zetten we gewoon de deuren open. Iedereen is welkom tijdens de buurtbar op vrijdagavond, een van de vele concertjes of een gezellige zomervrijdag in de tuin. Ook het buurtwerk van de Dampoort, dat vroeger aan de overkant van het plein zat, heeft hier met het Buurtstje intussen een nieuwe vaste plek.’

### BONT VOLKJE IN DE KRING

Ook in de vroegere parochiale kring beweegt er een hoop. Op die plek vierden veel oudere Gentenaars hun trouwfeest of ze zagen er hun eerste film in het achterzaaltje. Het interieur ademt nog altijd volkse nostalgie. De tijd lijkt er stil te staan, maar dat is niet zo. De Kring moet verdwijnen om plaats te maken voor 15 sociale woningen plus een groene doorgang van de kerk naar de Engelstraat.

Tot de start van de werken blijft een dozijn organisaties er hun buurtding doen. Zo'n 200 buurtbewoners zijn actief lid van de deelorganisatie Klusserette. ‘Voor een kleine som maken ze gebruik van het werkgereedschap en van het atelier’, zegt vrijwilliger Sophie Debals. De Klusserette werkt met aangepast lidgeld: je kiest zelf het tarief dat past bij jouw inkomen. In De Kring zitten nog heel wat andere organisaties. Jong Gent in Actie heeft er een ruimte waar kwetsbare jongeren met elkaar kunnen praten, Op Wielekes leent kinderfietsen uit, Kelly en Dolly brengen hun burlesque shows, voor nieuwkomers is er een koffiefar, er is

improvisatietheater en solidaire buurtkeuken De Grote Tafel serveert gezonde en betaalbare maaltijden.

### WASSERIJ

Binnen het stadsvernieuwingsproject En Route is de verbouwing van de kerk vandaag de meest zichtbare ingreep. ‘Een andere blikvanger wordt De Wasserij’, vertelt Nele Vanhooren, ‘een terrein van ruim 2 vierkante kilometer in de Toekomststraat even verderop. Dat wordt op termijn dé plek om te creëren en te ondernemen. Er komen onder meer kantoren en ateliers. Ook de Klusserette hoopt er onderdak te vinden als De Kring gesloopt wordt. Tegelijk draait in de Heilig Hartkerk alles om koken, eten en sociaal engagement. Dat evenwicht houdt deze buurt gezond.’ ■



### BINNENKORT ZELF EEN RUIMTE HUREN IN DE KERK?

📧 [dbse@ocmw.gent](mailto:dbse@ocmw.gent)  
☎ 09 266 97 97



### FEEST ROND DE KERK

VR 21 JUNI, 9 tot 22 uur

wijkbezoeken en gesprekken over participatie, volksfeest met bingo en ander vertier met cirQ vzw  
📍 [www.stad.gent/beleidsparticipatie](http://www.stad.gent/beleidsparticipatie)

# Thuis in het Rabot

**Gentenaars, die doen graag waar ze in geloven.  
Hun passie wijst de weg. Nadine is helemaal  
zot van het Rabot. Ze zorgt voor de buurt  
en voelt zich op handen gedragen.**



Iedereen in het Rabot kent mij. Ik spring in alle winkels wel eens binnen voor een babbeltje. Elke dag ga ik naar het buurthuis en wekelijks laat ik mijn haar knippen bij de Turkse mannenkapper op de hoek. Ik ga een keer de ene kant op en een keer de andere. Zo kom ik overal.'

'Een paar jaar geleden verhuisde ik naar Eke, maar na een maand stond ik hier al terug. Het gemis was te groot, het Rabot is mijn thuis. Ik ben hier geboren en getogen. De eerste jaren groeide ik op in de Kerkhofstraat. Nu heb je daar de hogeschool, maar toen waren dat allemaal beluikhuisjes. We hadden maar 1 toilet voor heel de straat en mijn mama hield dat proper.'

'Alles was anders in die tijd. Weet je dat we thuis zelfs een aap hadden? Mijn ma had die op café gekregen. Twee jaar lang leefde hij mee in huis en zwierde hij aan de gordijnen. In de veranda stond een grote kooi.'

## MOOISTE KINDJE VAN BELGIË

'Schoonheid was belangrijk voor mama. Ze zei tegen papa dat ze ging kuisen, maar na zijn dood bleek dat ze in de kunstacademie werkte als naaktmodel. Ze was een schone madam, goed gemaakt en gedraaid. Toen er in het casino in het Citadelpark een verkiezing van het mooiste kindje van België werd gehouden, schreef ze me in. Ik won 2 jaar op rij. De oorkondes en de foto hangen hier nog altijd aan de muur.'

## POLONAISE OP STRAAT

'Op mijn zestiende ging ik werken bij Bell Telephone, waar nu de Tondeliersite is. Daar werden telefoons gemaakt. Ik draaide er de kabels in spiralen. 'Dat is misschien wel een werk van mij', dacht ik jaren later nog als ik een telefoon zag. In de weekends bleven we in de wijk en dansten in buurtcafeetjes. Dat ging van rock-'n-roll tot de polonaise: dan vloog de deur open en dansten we in de straat.'







**1** 'Elke dag doe ik mijn ronde in de Wondelgemstraat. Ze kennen me daar overal.'



**3**



**4**

**3** 'Twee jaar op rij, in 1965 en 1966, was ik het mooiste kindje van België. De foto hangt hier nog aan de muur.'

**4** 'Ik ga elke week naar de kapper. Als ze het niet te druk hebben, krijg ik er nog een gratis gezichtsverzorging bovenop.' (lacht)

## Nadine Aerents

- › 61 jaar
- › Organiseert rommelmarkten in de buurt.
- › Luncht elke dag in een sociaal restaurant.

📍 **Woont in Rabot**

**2** 'Chico voelde zich al langer niet goed. Ik had een loopbrugje gemaakt zodat hij nog in de zetel en in bed kon, maar de laatste 2 dagen nam hij een beetje afstand van mij alsof hij afscheid aan het nemen was.'

'Het verbindende van toen probeer ik nu verder te zetten. Ik organiseer verschillende rommelmarkten in onze wijk. Ik hoop er deze zomer eentje te kunnen houden tussen de nieuwe woonblokken.'

### HONDJE ALTIJD DICHTBIJ

'Een paar weken geleden stierf mijn hondje Chico. Ik kan er niet aan denken of ik begin te wenen. Op mijn arm heb ik zijn afbeelding laten tatoeëren. Zo is hij altijd bij mij. Hij was als mijn kind. In de winkels noemden ze hem altijd lachend mijn bodyguard. Sommige mensen weten niet goed wat te zeggen. Niet iedereen kan met zo'n situatie om. Maar de Turkse mensen uit de buurt zien me en zeggen 'innige deelneming', zoals je dat doet tegen iemand die een familielid verloor. Dat troost. Ik geef veel, maar ik krijg ook veel terug van de buurt. 't Is niet om te blageren, maar ik voel me hier echt op handen gedragen in de wijk.' ■



VRIJWILLIGERSWERK HELPT NIEUWKOMERS OP WEG

## 'MET MIJN VERTELKAST ONTMOET IK ZOVEEL GOEDE MENSEN'

Zülal (26) kwam 2,5 jaar geleden van Turkije naar Gent.

Ze begon snel Nederlands te leren en om zich nog beter te integreren, startte ze met vrijwilligerswerk.

'Op meerdere plaatsen, maar Letterzetter is mijn favoriet.'

**D**e vzw Letterzetter gebruikt de kracht van verhalen om te bouwen aan een samenleving waarin iedereen meetelt. 'Door voor te lezen aan groepen kinderen én volwassenen tonen onze vrijwilligers de overeenkomsten die alle mensen met elkaar hebben', vertelt coördinator Erika Kindt.

Sinds juli vorig jaar is ook Zülal Toy er vrijwilliger. 'In een e-mail van Amal, het Agentschap voor Integratie en Inburgering, las ik dat Letterzetter een voorlezer zocht. Ik sprak af met Erika en vond het meteen heel gezellig!'

**Wat doe jij precies bij Letterzetter?**

**Zülal:** 'Ik vertel verhalen met de vertelkast. Ik hou van boeken, maar eerst

had ik wel een beetje stress om voor te lezen in het Nederlands. Nadat Erika toonde hoe zij dat deed, probeerde ik het ook. Ondertussen vind ik het super om de reacties van de luisteraars te zien als ik aan het vertellen ben. En als het publiek vooral uit kinderen bestaat, durf ik nog expressiever te zijn.'

**Wat betekent dit vrijwilligerswerk voor jou?**

**Zülal:** 'Ik ken nu veel meer mensen dan voor ik dit deed. Mijn vrijwilligerswerk zorgt voor mooie connecties met anderen. Ik ontmoet nieuwe, goede mensen. En ik zie dat ik niet alleen sta als nieuwkomer: ik ben niet de enige die nog Nederlands aan het leren is. Tegelijk is het mooi om de mensen in

ons publiek te laten voelen dat ook zij niet alleen zijn.'

'Letterzetter is natuurlijk ideaal om mijn Nederlands te oefenen. En ik ontdekte dat ik minder introvert ben dan ik dacht. Dit werk haalde skills in me naar boven waarvan ik niet wist dat ik ze had. Ik sta nu met veel minder zenuwen voor een publiek. Dat kan nog van pas komen als ik tijdens mijn studie aan HoGent presentaties zal moeten geven.' ■

### DOE MEE!

Nieuwkomers welkom in jouw vereniging? Post je oproep op de website.

Zelf nieuwkomer? Je vindt er een hoop activiteiten waar je mensen ontmoet en Nederlands kunt oefenen.

[www.ikdoemee.be](http://www.ikdoemee.be)

# AGENDA

[ MEI - JUNI 2024 ]

Hier vind je een kleine selectie uit het gevarieerde vrijetijdsaanbod in de stad. Zin in meer? Op Uitingent zie je honderden activiteiten en evenementen.

📍 [www.uitingent.be](http://www.uitingent.be)



## TIPS



### GENT SMAAKT

**WO 8 TOT ZO 12 MEI**

Wil je proeven van wat Gent op culinair vlak te bieden heeft? Met meer dan 50 standjes op en rond de Korenmarkt en bij de stadshal presenteert dit festival allerlei overheerlijke smaken. Om vingers en duimen bij af te likken.

📍 [www.gentsmaakt.be](http://www.gentsmaakt.be)

### BRADERIE PUBLIQUE

**DO 30 MEI TOT ZO 2 JUNI**

Van de Nederkouter tot Oudburg, in de hele binnenstad stallen winkeliers hun waren op straat uit. Ga op koopjesjacht en geniet van mooie aanbiedingen en kortingen.

📍 [gentenmeer.be/braderie](http://gentenmeer.be/braderie)



### SHOP-OP ZONDAG

**ZO 5 MEI EN ZO 2 JUNI**

📍 [www.gentenmeer.be](http://www.gentenmeer.be)

### LATE DONDERDAG IN DE MUSEA UITPAS

**DO 2 MEI EN DO 6 JUNI**

open tot 22 uur

📍 [www.degentsemusea.be](http://www.degentsemusea.be)



## VELO-FESTIVAL

📍 **Verschillende locaties**

**ZA 1 TOT ZO 23 JUNI**

Tijdens de Bike Parade op woensdag 19 juni fiets je met vele honderden van het Citadelpark tot de Vrijdagmarkt. Langs het parcours van 10 kilometer is er muziek, straatkunst en een feestje om af te sluiten. Inschrijven hoeft niet. De start is om 19 uur aan 't Kuipke.

De parade is maar een onderdeel van het festival. Noteer zeker ook de Velo Fix Fair onder de stadshal, op zondag 16 juni. Van 10 tot 17 uur sleutel je er met de hulp van vrijwilligers van de Fietskeukens aan je eigen fiets. Nog op het programma: de sappentrappert, de vinyl-mobiel en de kampioenschappen surplacen en banden plakken.

Check van 1 tot 23 juni ook de fototentoonstelling bij de lokale fietswinkels. En ben je helemaal zot van de fiets? Dan maak je kans op een fietstattoo van een Gentse artiest. Laat via de website weten waarom die perfect op jouw lichaam past.

📍 [www.velofestival.be](http://www.velofestival.be)

## FESTIVAL



### BOMFESTIVAL UIT PAS

◆ Brugse Poort

DO 9 TOT ZA 11 MEI

Verspreid over een 40-tal huiskamers geniet je gratis van (straat)theater, vertellingen, poëzie, circus, performances, concerten, films en tentoonstellingen. Met dank aan Bij' De Vieze Gasten.

📍 [www.deviezegasten.org](http://www.deviezegasten.org)



### CÔTÉ JARDIN UIT PAS

◆ De Bijloke

ZO 16 JUNI

Breng je picknick mee en geniet van gratis concerten in de tuinen van De Bijloke. Tussendoor grasduin je in het nieuwe programma van het Muziekcentrum. Geen picknickmand? Er zijn ook eetkraampjes en bars.

📍 [www.bijloke.be](http://www.bijloke.be)



### CITADÉLIC

◆ Citadelpark

VR 31 MEI TOT DO 6 JUNI

In het bekendste park van

Gent laat je je ook deze zomer meeslepen door jazzbands die zich al eens buiten de mainstream durven begeven. Luister gratis naar avontuurlijke improvisaties in een prachtig decor.

📍 [www.citadelic.be](http://www.citadelic.be)

## EXPO



### FOTO-EXPO WOLF UIT PAS

◆ Sint-Pietersabdij

VR 17 MEI TOT ZO 18 AUG

Documentairefotograaf Frederik Buyckx trok als een eenzame spoorzoeker door verlaten berglandschappen. Vergezel hem op zijn reis tijdens deze bijzondere expo.

📍 [historischehuizen.stad.gent](http://historischehuizen.stad.gent)



### GET OUT OF YOUR SKULL 2.0

◆ Exporuimte Zilverhof

VR 3 TOT ZO 19 MEI

Liefst 64 internationale kunstenaars namen elk een schedel van kunststof onder handen. Bewonder het resultaat op de reizende expo die met deze nieuwe editie voor de 2<sup>de</sup> keer het Patershol aandoet.

📍 Zilverhof 34

## ACTUA



### 5Y KUNSTHAL GENT UIT PAS

◆ Kunsthal

VR 3 TOT ZO 5 MEI

De Kunsthal bestaat 5 jaar en dat wordt gevierd met concerten, performances en een party. Speel mee in een film die ter plekke wordt opgenomen of kom op zondag langs voor kindercinema en een familiebrunch.

📍 [www.kunsthal.gent](http://www.kunsthal.gent)



### DOBBERDAG

◆ Houtdok

ZA 1 JUNI

Breng je bootje, kajak of surfplank mee en kom dobberen op het water van het Houtdok. Sfeer en verkoeling verzekerd! De organisatie vraagt meteen ook aandacht voor meer open zwemwater.

📍 [www.waterlandvzw.be/dobberdag](http://www.waterlandvzw.be/dobberdag)



### REGENBOOGWEEK

◆ Lokale dienstencentra

MA 6 TOT VR 17 MEI

Koen Crucke en Les Folles de

Gand op het podium, intiem cabaret door Lieven Debrauwer, het ABC van LGBTQI+, ... 2 weken lang schotelen de lokale dienstencentra de Gentse senioren een gevarieerd programma voor.

📍 [stad.gent/regenboogweek](http://stad.gent/regenboogweek)



### BOEKEN- EN CD-VERKOOP UIT PAS

◆ Bibliotheek De Krook

VR 24 TOT ZO 26 MEI

De bibliotheek organiseert 3 keer per jaar een grote boekenverkoop. Deze keer is het de beurt aan de boeken voor volwassenen en de overgebleven cd's. De opbrengst gaat naar 11.11.11.

📍 [gent.bibliotheek.be](http://gent.bibliotheek.be)

## BUURT



### PAPEGAAIFEESTEN

◆ Casinoplein

ZA 1 EN ZO 2 JUNI

Op zaterdagavond verwelkomt Atheneum Wispelberg de burens voor een groot bal met DJ Patje. De zondag snuister je van 9 tot 16 uur op de rommelmarkt op het Casinoplein. Sfeer gegarandeerd!

📍 [www.dekenijpapegaaibe](http://www.dekenijpapegaaibe)



## MONTMARTRE KUNSTMARKT

📍 Borluutpark

**ZO 5 MEI EN 2 JUNI**

Tot en met september kun je elke eerste zondag van de maand gratis naar de kunstmarkt rond Kasteel Borluut in Sint-Denijs-Westrem. Alle mogelijke kunstvormen, chansons en Franse wijntjes maken de sfeer compleet.

📍 Montmartre Kunstmarkten Borluutpark



## ARBED FEEST

📍 Arbedpark Gentbrugge

**ZA 1 JUNI**

Het Arbedpark is voor even weer het decor van een spetterend buurtfeest. Met lokale bands en dj's, een rommelmarkt en kinderspeelplaats staat gezelligheid centraal.

📍 Arbed Feest



## LIVING IN 'T PARK

📍 Vroonstalledries

**ZA 29 EN ZO 30 JUNI**

Met een bosbar, foodmarket, muziek, workshops, cocktails

en meer valt er een weekend lang van alles te beleven op den Dries, het centrale stukje groen van Wondelgem.

📍 [www.wondelgemswingt.be](http://www.wondelgemswingt.be)

## SPORT



## BOTERKOEKENLOOP

UitPAS

📍 Sporthal Driebeek

**ZO 5 MEI**

De Boterkoekenloop in de Gentbrugse Meersen is terug. Of je nu de longen uit je lijf loopt, op het gemakje jogt of gewoon een aangenaam wandeltempo aanhoudt, op het einde van de rit word je beloond met een lekkere boterkoek. Gratis of voor een vrije bijdrage.

📍 [www.sportaround.be](http://www.sportaround.be)



## TURNGALA BLACK-OUT

📍 Topsportthall Vlaanderen

**ZO 26 MEI**

Turnclub Sterk en Lenig uit Drogen roept al zijn gymnasten samen voor een wervende show in de Topsportthall langs de Zuiderlaan. Verwacht je aan heel wat delicate evenwichtsoefeningen en gewaagde capriolen.

📍 [www.sterkenlenig.be](http://www.sterkenlenig.be)



## KDB CUP UitPAS

📍 KVE Drogen

**ZA 1 EN ZO 2 JUNI**

Ontdek de voetbalkunsten van nieuw talent tijdens dit internationaal jeugdtoernooi voor de U-15, met Kevin De Bruyne als uithangbord. FC Barcelona gaat voor de 3<sup>de</sup> keer voor de winst.

📍 [www.kdbcup.be](http://www.kdbcup.be)

## KINDEREN



## ARCHEOLOGISCHE ZEEFMARATHON

📍 De Zwarte Doos

**ZO 26 MEI**

Alle kinderen van 7 tot 77 jaar zijn welkom in Gentbrugge om de archeologen te helpen met hun onderzoek naar de middeleeuwse resten die tijdens de opgravingen aan het Design Museum zijn gevonden. Zeven maar!

📍 [www.stad.gent/zeefmarathon](http://www.stad.gent/zeefmarathon)



## FEEST IN 'T KASTEEL

UitPAS

📍 Gravensteen

**ZO 2 JUNI**

Jaarlijks wordt het Gravensteen omgetoverd tot een groot middeleeuws feesttoneel voor groot en klein. De hele dag katapulteren tal van activiteiten je terug naar de middeleeuwen.

📍 [historischehuizen.stad.gent](http://historischehuizen.stad.gent)



## EXPO 100 JAAR DE WERELD VAN KINA

UitPAS

📍 Bibliotheek De Krook

**NOG TOT ZA 15 JUNI**

Het Gentse natuurmuseum voor kinderen en jongeren bestaat 100 jaar, en dat wordt gevierd. In De Krook ontdek je de bijzonderste natuurschatten van het museum, van het gebit van een stierhaai tot speciale mineralen en een leger aan insecten.

📍 [www.dewereldvankina.be](http://www.dewereldvankina.be)

UitPAS Hier kun je terecht met je UitPAS.

## ORGANISEER JE ZELF EEN ACTIVITEIT?

Zet ze gratis op de Uit in Gent-website en geniet mee van de promotie via nieuwsbrieven en sociale media.

📍 [www.uitdatabank.be](http://www.uitdatabank.be)

# WIN

## het boek Concrete Playground



### ANTWOORD

Oplossing:.....

Naam:.....

Straat:..... Nr:.....

Postcode:..... Gemeente:.....

De letters in de roze vakjes vormen de oplossing. Stuur die samen met je adres voor 31 mei naar [puzzel@stad.gent](mailto:puzzel@stad.gent) of naar Stadhuis, Puzzel Stadsmagazine, Botermarkt 1, 9000 Gent. Vijf winnaars krijgen het boek Concrete Playground, over de voormalige betoncentrale aan de oude dokken.

### VOOR DE KLEINSTE LEZERS



## Zoek Pino!

Ooievaar Pino is een graag geziene gast in de wijk Nieuw Gent. Nu en dan komt hij een kijkje nemen in het Stadsmagazine. Vind jij de bladzijde waar Pino zich deze keer verstopt heeft?



- 1 Voormalig karmelietenklooster in het Patershol
- 2 Buurtplek aan het Heilig Hartplein
- 3 Kunstmarkt in het Borluutpark
- 4 Soundsystem van de broers Dewaele
- 5 Kleinste café van Gent
- 6 Gentse bokscub
- 7 Parkje tussen Ham en Dok-Zuid
- 8 Muzikale picknick op de Bijloke
- 9 In 1874 reed deze tram voor het eerst door Gent
- 10 Bioboerderij in Afsnee

De 10 winnaars van de vorige wedstrijd: Theo Bracke, Cesar De Knijf, A. De Waele, Freddy Gabriel, Roeland Geys, Elena Hock, Bálá Kirimli, Yo Lotigiers, Frederik Maenhout en Frieda Verhulst

Om de 2 maanden valt het Stadsmagazine tijdens de laatste week van de maand in de bus. Niet gekregen? Laat het weten via [Gentinfo](mailto:Gentinfo). Lees het magazine ook op [www.stad.gent/stadsmagazine](http://www.stad.gent/stadsmagazine).



### Volg de Stad Gent



### Gentinfo

Voor al je vragen over stadsdiensten  
Van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 17 uur

📧 [gentinfo@stad.gent](mailto:gentinfo@stad.gent)

☎ 09 210 10 10

**COLOFON** Stadsmagazine Gent is een uitgave van de Dienst Communicatie van de Stad Gent: 09 266 52 92, [stadsmagazine@stad.gent](mailto:stadsmagazine@stad.gent)  
**Eindredactie:** Yves Deckmyn, Thomas Lecompte. **Redactie:** Ine Bonte, Wes den Boer, Tine Hemeryck, Maarten Messiaen, Griet Rebry, Thijs Storme, Leen Van Baelen, Nathalie Van Laecke, Benjamin Van Syngel. **Vormgeving:** Jessica De Baere, Jana Mussche, Guido Packolet. **Fotografie:** Rosan Steenbrugge, An Van Gijsegem. **Illustratie:** Rhonald Blommestijn (cover), Debora Lauwers, Wouter Lierman.  
**V.U.** Mieke Hullebroeck, algemeen directeur, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent



GENT

Bijzondere planten of beestjes gespot in de Gentse natuur? Mail ze naar [gentsmoment@stad.gent](mailto:gentsmoment@stad.gent) en misschien verschijnt jouw foto in het volgende Stadsmagazine.



1



2



3



4



5



6

- 1 @corlazzoli**  
Kruideniersstraat
- 2 @vintage\_streetlife**  
Serpentstraat
- 3 @simsten**  
Korenlei
- 4 @annitime83**  
Kask
- 5 @kota\_gent\_**  
Prinsenhof
- 6 @af\_en\_toe\_trek\_ik\_een\_foto**  
Korenmarkt

## MET PAARD EN TRAM

In mei 1874 reed de eerste Gentse paardentram van de Zuidstation richting Dampoort. Later kwamen er nog 5 lijnen bij. Zo kon je ook met de paardentram naar de Korenmarkt. Daarna was het aan de stoom-, diesel- en elektrische tram. Die 150 jaar geschiedenis ontdek je vanaf 17 mei in het Industriemuseum. Op 18 en 19 mei is het tramfeest in het centrum, met een tramstoet én unieke historische voertuigen waarop je zelf kunt me rijden.

➔ [www.industriemuseum.be](http://www.industriemuseum.be)

**UIT PAS**

