

v o s s e n k r a n t

s e p t e m b r e

e e r s t e s c h o o l d a a g

Op 1 september beginnen we het nieuwe schooljaar met een nieuwe directeur : meester Jelle.

We zijn ook heel blij dat we de mama's en papa's opnieuw mochten verwelkomen op de speelplaats. Want wat hebben we jullie gemist tijdens corona.



We starten het schooljaar met de opening van de sportkooi. Ook de burgemeester en de schepenen waren aanwezig. Ze speelden zelfs een kleine voetbalmatch tegen de directeur en enkele leerkrachten.



Ook de spelothek was aanwezig. Ze hadden een leuke activiteit voor ons klaargezet.



Iedereen kreeg ook een lekkere pannenkoek! Mmmmm...





w e l p e n



Hier zijn onze welpen, de kinderen van de 2<sup>de</sup> kleuterklas.

Alan



yaser



Ibrahim



Gift



Poyraz



Rania



Furkan



Irsa



v o s s e n

Hier zijn onze vossen, de kinderen van de 3<sup>de</sup> kleuterklas.

Taliyah



Faryada



Mohamed yusuf



Israa



Elnara



Tasal



Valentina





# buurtwandeling



Onze eerste buurtwandeling werd een 'graffiti-wandeling'. We gingen op zoek naar mooie graffiti-werken in de buurt. We zagen een meisje met een kat, ooievaars, een meneer die aan een roos ruikt, 2 kinderen (die ook nog bij ons op de school hebben gezeten), en nog zo veel meer.



# graffiti





# J A R I G E N

We vierden deze maand 2 verjaardagen!

Valentina werd 5 jaar op 9 september.

Tasal werd 6 jaar op 23 september.



# CAKE BAKKEN



Voor de verjaardag van Tasal bakten we lekkere cakejes.  
Eerst bespreken we samen wat we allemaal nodig hebben : bloem,  
suiker, eieren...

Iedereen mag een keer helpen.



Mohamed Yusuf vertelde in de praatronde dat hij een mooie regenboog heeft gekleurd.  
Wie wil mocht in de klas ook een regenboog maken.

# regenboog

De welpen stempelen met hun vingers de kleuren van de regenboog.



De vossen knippen en plakken de kleuren van de regenboog.



Juf Lies bracht snoepjes mee, 'skittles'. We doen er een klein proefje mee. We leggen de skittles in een cirkel op een bord. Nadien giet juf Lies er een beetje water bij. Wat gebeurt er?





Juf Lies vertelt ons dat we zelf ook kleuren kunnen maken door kleuren te mengen.

Als we rood mengen met geel, dan krijgen we oranje.  
Juf Lies leert ons er een versje bij.

Hocus pocus met wat franje

rood en geel wordt samen oranje.



Hocus pocus met een zoen,

blauw en geel wordt samen groen.



Hocus pocus met wat raars,

blauw en rood wordt samen paars.



We blijven nog wat verder werken met de kleuren.  
Juf Lies bracht ook een boek mee dat over emoties en kleuren gaat.  
Het boek heet: 'De kleur van emoties'.

Het kleurenmonster zijn emoties zijn in de war. Het meisje helpt het monster om de emoties in de juiste flesjes te stoppen.

Elke emotie krijgt zijn eigen kleur.



# emoties

We maken zelf ook een kleurenmonster. We doen dit met knikkers en verf. Iedereen kiest een emotie voor zijn/haar monster.  
We leggen een wit monster in een bakje en druppen daar onze kleur op. Nadien leggen we 4 knikkers in het bakje en laten deze door de verf rollen.



Juf Lies knipt de monsters uit en dan is het aan ons om een mondje te tekenen op het monster. Maar het mondje moet natuurlijk bij de emotie passen.



We maken ook mondjes met plasticine.





# getal van de week

1

We starten ook met het 'getal van de week'. We hebben al 2 getallen gezien : de 1 en de 2.



7



2

2

