

Blogbericht: thema wiebelbillenboogie 3/06 – 12/06

Na 3 maand van thuisblijven wegens corona mochten de instappers eindelijk starten. Een klein groepje, maar wat een kapoenen. Ze doen het fantastisch.

De eerste dagen hebben we vooral veel ontdekt in de klas. We speelden in de verschillende hoeken en leerden de afspraken en gewoonten van de klas kennen.

De kleuters mochten op vrijdag al eens luisteren naar het verhaal van de wiebelbillenboogie.



We schilderden met waterverf en speelden het verhaal na gedurende de week. De kleuters maakten kennis met de verschillende olifanten en ontdekten dat er grote en kleine olifanten zijn.

Op woensdag namen we doeken en maakten er een tent mee. Daarna mochten we als echte indianen spelen in de tent net zoals papa olifant met zijn kindjes. We leerden ook een liedje over een olifant.



OLI OLI OLIFANT
PAS OP, GA MAAR AAN DE KANT
WANT DE POTEN GAAN VAN STAMP STAMP
STAMP
EN ZIJN OREN GAAN VAN FLAP FLAP FLAP.
EN ZIJN SLURF DOET SPETTERS PAT
HIJ SPUIT JE NAT
PSSSSJJJJJ....



Donderdag maakten we een huis voor de olifanten. Pas op want ze moesten er ook echt in kunnen. De fantasie was groot want de olifanten kregen zelf een trap in hun huis.



Tussendoor werkten we aan ons vaderdaggeschenk. Hopelijk vonden de papa's het leuk om te krijgen. We speelden ook geregeld buiten.



Op vrijdag maakten we zelf schuim zoals in het bad en bliezen we bellen.

