

# De Eilandenoor (Deze keer met Kunstnors)

editie: december 2020



De hele kerstvakantie is het ongeveer 6 tot 10°C.  
Dus doe warme kleren aan.

- 24 december 2020 Aasavond
- 25 december kerstmis
- 31 december oudejaarsavond
- 1 januari nieuwjaar



# WAT JE KAN DOEN IN DE KERSTVAKANTIE

## Circus

Staat aan de Watersportbaan naast de parking van de Yachtdreef.

Van 24 december tot en met 1 januari .

Gratis ticketten.

Elke zondag is het om 11 uur. De andere dagen is het om 15 uur .



## Zoektocht

in de wereld van Kina: De tuin.

Telefoonnummer: 3292250542

Prijs: gratis

Berouw 55 - 9000 Gent

## Orvita kamp

Van 21 tot 31 december van 09:00 tot 16:00

De prijs is € 35,0 / dag

9+jaar

Telefoonnummer: 0488239048

Textielstraat 17 - 9000 gent



# klasmaël

Vrije tekst van Oscar, klas Maël.



*dit is Appollo.  
dit is papa.  
dit is ikke, Oscar.  
en dit is mama.*

*Oscar*

Dinsdag keken we met de klas naar Karrewiet. Er was een nieuwsje over Giraffen in Afrika, Kenia. De Giraffen wonen op een eiland maar het eiland is aan het overstromen. De lokale bevolking moet de giraffen met speciale boten overzetten naar het vaste land. We hebben als naverwerking met onze vingers giraffen geschilderd: Giraf van Jayden (Rechts) en Lewis (Links)



*Kunstenaar: Van Gogh*

# klas'too

RA, ra, ra...

De roetpieten kwamen ons verrassen en maakten voor ons tekenraadsels op het grote scherm... Kan je raden welk dier Amon tekende voor de roetpieten?...



Eén van de brevetten waar we rond gewerkt hebben was adres kennen...

Als je in de vakantie niet weet wat doen mag je steeds eens een briefje sturen naar onze klas. Zo leert je kindje het adres van onze school kennen en dan maken we na de vakantie samen de brievenbus leeg.



Ook voor Alima vierden we feest!  
Hieperdepiep hoeraaa!

Ons radia is goed gestart als nieuw olifantje in onze klas en na de vakantie verwelkomen we Bakije (zusje van jasmin - klas Aisha/Maël) Zij kwam al eens wennen.



Kunstenaar: Matisse

# klas frie

Elfa heeft een verrekijker gekregen van Sinterklaas en Roet piet.

We onderzoeken waarvoor we een verrekijker kunnen gebruiken, al snel wil de hele klas een verrekijker.

We gaan aan de slag.



*"Frie wanneer gaan we onze kerstboom zetten in de klas?"*



De beren maken een logisch verhaal : de kerstboom



Kunstenaar: René Magritte

# de meter

klas els DEEL 1

Sommige leerlingen wilden controleren of een vriendje groter was dan 1 meter:



de diepte van 2 banken



de breedte van de deur tussen de twee klassen van de eerste graad:



Nog buiten mochten we ook eens van groot naar klein gaan staan (of was het van klein naar groot?) 😊



Kunstenaar: Picasso

# klas els DEEL 2



Kunstenaar: Picasso



wie doet er mee?

Wat gebeurt er?

Waar speelt het verhaal af?

titel van het boek

ik vind het verhaal

ik wil dit ook vertellen:

naam: *gerard*

9799  
9??

Hand-drawn sketches include stick figures, a castle, a horse, and a person on a cart.

Kunstenaar: Gerard Richter



klas

charlotte



Onze klas deed een briefje  
over weerman of weervrouw. Iedereen  
moet een meetinstrument rocker.  
Dat zet je op het dak voor een dag dan  
moet je die af het dak halen en dan pak  
je een maatbeker en giet je het water in  
de maatbeker. Voor het briefje te halen moet  
je ook een blad invullen over hoe  
het weer is. Je moet ook de temperatuur  
meten buiten.

Kunstenaar: Mondriaan

## Illustratie maken

We hebben een illustratie voor onze tekst gemaakt zoals Michelangelo.

We moesten ondersteboven schilderen. Papier moesten we plakken aan de onderkant van onze stoel. Daarna hebben we waterverf gekregen en mochten we schilderen op ons blad. Ik moest gaan liggen op mijn rug.

Mijn illustratie was van mijn lievelingseten.

Orlin



Kunstenaar: Pollock

# klas sophie

## De onderzoeken

Wij hebben de vorige maand gewerkt aan onze onderzoeken over de geschiedenis. We hebben er 10 onderzoeken gedaan. De onderzoeken:

- De Mummies
- De Farao's
- De drie belangrijkste ontdekkingsreizen
- De Vikingen
- De geschiedenis van België
- De prehistorie
- De middeleeuwen
- De eerste wereldoorlog
- De Koningen van België
- De drie belangrijkste uitvindingen.

De eerst gevonden mummie werd in de Atacamawoestijn gevonden. Het was een Chinchorro mummie. Het werd gevonden in 3000 v.Chr. De Chinchorro mummie komt uit de Chinchorro-cultuur van Zuid-Amerika.

## Howard Carter

Howard Carter was een archeoloog en Egyptoloog, hij werd wereldberoemd omdat hij de graf van toetanchamon ontdekte. Hij ontdekte de graf in 1922! Hij is geboren op 9 mei 1874 en overleed op 2 maart 1939.



Er waren ook Noormannen die geloofden dat als je dood gaat dat je dan naar Walhalla zou gaan. Dat is een soort geschenk dat je krijgt. Je wordt daar verwend en beloond voor al je goede daden.

## 3. Vasco Da Gamma

Vasco Da Gama was een Portugees. Hij wou via Afrika naar India varen. Want in India hadden ze lekkere kruiden en wij wouden deze kopen. Hij vertrok in het jaar 1498. De reis duurde tot in 1499. De totale afstand was 38.600 kilometer.



Kunstenaar: Andy Warhol

# Deze kunstenaars vond je hiervoor terug op de achtergrond



René Magritte was een beroemde kunstschilder die afkomstig is uit België. Hij is geboren op 21 november 1898 te Lessen en gestorven op 15 augustus 1967. Zijn kunstwerken behoorden tot het surrealisme.

## Gerhard Richter

Hij groeide op in Reichenau. Hij is op 9 februari 1932 geboren en is dus nu 88 jaar. Hij is er een Duitse kunstschilder. Richter werkte vanaf de jaren 60 met verschillende stijlen naast elkaar. Hij begon eerst met foto's na te schilderen.

## Andy Warhol

Was een Amerikaanse kunstenaar.

Hij is geboren op 6 augustus 1928 en overleed op 22 februari 1987.

Hij is in Pittsburgh geboren en de stad heet Pennsylvania.

Hij was een beeldend kunstenaar en hij was een filmregisseur.

Zijn kunst noemen we ook wel pop-art. Dat staat symbool voor vrijheid.

## Mondriaan

Mondriaan was een Nederlandse kunstschilder. Zijn naam is Pieter Cornelis Mondriaan. Hij werd geboren op 7 maart 1872 en is overleden op 1 februari 1944. In 1944 was de 2de wereldoorlog bijna gedaan. Hij werkte alleen maar met Blauw, geel en rood (zwart en wit). Pieter Mondriaan werkte vooral met dikke zwarte lijnen. Hij maakte vaak landschappen en zelfportretten.

## Vincent van Gogh

Deze kunstenaar schildert mooie dingen. Vincent zijn volledige naam is Vincent Willem van Gogh. Hij is geboren op 30 maart 1853 in Zundert en dat is in Nederland. Toen hij 27 jaar was dan werd hij schilder.

## Pollock

Hij was geboren op 28 januari 1912.

Hij stierf op 11 augustus 1956.

Zijn naam is Paul Jackson Pollock.

Hij was een Amerikaanse schilder.

Pollock werkte met verf, hij spetterde met verschillende kleuren op een zwart blad.

## Picasso

Pablo Picasso werd 91 jaar oud. Picasso is overleden door een longontsteking. Hij had vier kinderen: twee meisjes en twee jongens.

Hij was een van de bekendste Spaanse kunstschilders. Hij woonde in Madrid, Parijs en Málaga.

Zijn bekendste schilderij is de Guernica.

## Matisse Dorian

Matisse Dorian leunde een studio en hij begon een schilders te maken van landschappen.

Hij schilderde rood schilders met dikke lijnen. Ook was hij een beeldhouwer.

Matisse Dorian studeerde rechten in Parijs en werkte daarna bij een advocaat.

In zijn vrije tijd volgde hij tekenlessen.



In het park  
Yamina, mooi weertje toch?  
Ja, super mooi  
Meisjes willen jullie met mij naar het park?  
ja, naar welk park gaan wij?



Ik hoop dat Mustafa op mij is.  
Gelukkige verjaardag!  
Gelukkige verjaardag!



Aaaaa bedankt Ada en Mustafa!  
Graag gedaan, Yamina!  
verjaardag van yamina



Ik ga weg, weeweewe!!!!!!  
wacht op ons mustafa!

Sorry Mustafa, het spijt ons!  
Dat geeft niets hoor...



Ik hoop dat Mustafa op mij is.  
Gelukkige verjaardag!  
Gelukkige verjaardag!



Aaaaa bedankt Ada en Mustafa!  
Graag gedaan, Yamina!  
verjaardag van yamina



Ik ga weg, weeweewe!!!!!!  
wacht op ons mustafa!



Ik ga weg, weeweewe!!!!!!  
wacht op ons mustafa!

Sorry Mustafa, het spijt ons!  
Dat geeft niets hoor...



Ik hoop dat Mustafa op mij is.  
Gelukkige verjaardag!  
Gelukkige verjaardag!



Aaaaa bedankt Ada en Mustafa!  
Graag gedaan, Yamina!  
verjaardag van yamina



Ik ga weg, weeweewe!!!!!!  
wacht op ons mustafa!



Ik ga weg, weeweewe!!!!!!  
wacht op ons mustafa!

Sorry Mustafa, het spijt ons!  
Dat geeft niets hoor...



Einde



Ja, leuk!  
Zullen we vrienden zijn?

Sorry Mustafa, het spijt ons!  
Dat geeft niets hoor...

Wat zit er in die kokertje? vroeg de ambulance toren paps van...  
bazinge Nadine Peremans, de vriendin van mams, was het  
allesbehalve een leuke vakantie geworden.

Maar Maarten:  
er elke nacht  
bewolkt  
hing... ze  
el terras  
leinste stier  
maar Van C  
En van paur  
an ik best ge  
st zijn vagen  
je hier weg  
sien van een  
heel wat get  
groote doord

Maar Maarten:  
er elke nacht  
bewolkt  
hing... ze  
el terras  
leinste stier  
maar Van C  
En van paur  
an ik best ge  
st zijn vagen  
je hier weg  
sien van een  
heel wat get  
groote doord

En ze wees naar Jolien en Maarten die naast elkaar waren gevallen. Achter hen zat paps. Een uurje geleek ook hij in slaap gevallen. Mams was toen maar bij had gaan zitten. Maar nu was hij klaarwakker en hij woord van die kwebel van een Peremans duidelijk! 'En in een vliegtuig naar Benidorm hadden we v plaats gehad' zo vervolgde ze haar klaagzang. 'Als in stel dieren in plaats van mensen hadden gezeten, Gaia zeker geprotesteerd!' En als jij niet stekem en staats de keuze van je vrien gevolgd, dan had je ons allemaal heel gelukkig gema zuchte paps in zichzelf. Maar eigenlijk verkauwde ook wel om de situatie. Als die Nadine straks zou on dat de vakantieplaats die hij had gekozen zowat het teg gestelde was van Benidorm, zou ze pas goed uit de bc Weer remde de autobus af en kwam tot stilstand. Z aangekomen in een klein dorpje, donker en stil, met iden had F Griekse let mij was er 1 kon zijn. og de enig bergweg v aurend ren. Dat het t ge duister affeur wel kerren, hooi kere vette v n. Het gelt was als of d

# W E E T J E S

Wist je dat....

Het oudste stukje kauwgom is 9000 jaar oud, veel hé?

Er meer kippen dan mensen in de wereld zijn?

De zeester het enigste dier is dat zijn maag binnenstebuiten kan draaien?

Een kat meer dan 32 spieren in elk oor heeft?

Donald Duckstrips verboden waren in Finland omdat hij geen broek draagt?

De oudste boom 4 700 jaar oud is?

Een mens gemiddeld 6.000 scheten per jaar laat?

Er in een olifantenslurf wel 100.000 spieren zitten?



Een bever per jaar 300 kilo hout eet?

Wolven hun pups met kots voederen?

Krokodillen voor dinosaurussen bestonden?

Er 240 miljoen jaar geleden nog palmbomen op de Noordpool groeiden?

Er echt goud in de zon zit, niet nep hé maar echt!!!

Een varken niet naar de lucht kan kijken?

De aarde ongeveer 6.000.000.000.000.000.000.000.000 kilogram weegt?



# Leuke Spelletjes



Begin bij start en ga helemaal tot het einde.

## OXO

Speel het spel oxo per twee.

Noteer elk om beurt een X of een O.

Je bent de winnaar als je OXO kan vormen.

Veel plezier!



Los de oefeningen op.



# Raadsels d' Mopjes.

In het museum:

Een man en een vrouw zijn samen op bezoek in een museum.  
"Joris moet je dat schilderij eens zien! Dat is het lelijkste schilderij dat ik ooit gezien heb."

Waarop de man antwoordt: "Schatje, zet je bril op en ga weg van die spiegel!"

Wat is het Belgische woord voor lenzendoosje?

Een ogenblikke

Dom

Zegt de meester tot de klas: "Wie zichzelf dom vindt, moet gaan staan."  
De hele klas blijft zitten, behalve Piet. "Dus jij vindt jezelf dom?"  
"Nee meester, maar ik vind het zielig dat u alleen staat!"

"Wat is Sinterklaas met een zaklamp in zijn handen?"

Een schijnHellige

'Kun jij zwemmen?'

'Soms'

'Hoezo soms?'

'Alleen als ik in het water ben!'

Waarom hebben Belgen ondergrondse scholen?

Daar kunnen ze dieper nadenken!

Eerlijk is eerlijk.

Dirk vraagt aan de meester: "Meneer, kun je ook straf krijgen voor iets dat je niet gedaan hebt?"

Waarop de meester antwoordt: "Natuurlijk niet, jongen!"

"Gelukkige maar!" lacht Dirk. "Want ik heb mijn huiswerk niet gemaakt!"

Het is rood en slingert door de boom? Wat ben ik?

Een roodhaard



# Grappige uitsproken

## de klas van Els:

- Mousti en Ahmed schreven hun namen omgekeerd op het bord.
- Je gaat dood in de Dode Zee
- De klas van Els vroeg aan de kleuters: "Waar is je hoofd?" en de kleuters toonden hun buik

Leuke uitspraak in de bring van Toor: Waarom heeft een thebra strepen? Als camouflage, hij kan mich dan verstoppn. Omdat hij dat moet vinden, hij heeft dat tho gekoren. Omdat hij no geboren is. Om mich te verdedigen tegen vijanden.

## Brigitte:

- Als je naar de zon draait dan valt de schaduw achter je.
- Volg je hart want dat klopt.
- Wacht niet op een goede dag maar maak er één!

Klas Sophie

Sophie: wie is onze koningin?

Ahmira: Alexandra De Croo üüü

Het profand vom onre klas licht op haas

Ik wil het optem

