

Je kind bekeken door een andere bril

De Muzeketiers nodigen u uit op :

een boeiende lezing door psychologe Melissa Schaessens

Wordt u wel eens geconfronteerd met
... een stampvoetende kleuter?
... ruziemakende broers en zussen?
... een tiener wiens kamer plots verboden terrein wordt?
Verliest u soms uw geduld als de kinderen wéér eens lastig doen?

Kom op **woensdag 16 oktober 2019** naar De Muze (ingang Gravin Johannastraat 2, Gent) om ervaringen te delen met ouders, grootouders, opvoeders, leerkrachten,... Kortom met iedereen die betrokken is bij de opvoeding van uw kind!

Melissa Schaessens (klinisch psycholoog) neemt ons mee doorheen de verschillende ontwikkelingsfasen in het leven. Ze vertelt gepassioneerd en nodigt uit om door een andere bril naar onze kinderen te kijken.

Na deze lezing gaat u naar huis met een waaier aan tips om op een rustige en begripvolle manier te reageren op het gedrag van uw kind.

Welkom vanaf 19u30. We starten stipt om 20u. Einde voorzien om 22u30.

Inschrijven op info@muzeketiers.be of op de lijst in het onthaal van De Muze.

Graag uw naam + leeftijd van uw oudste kind doorgeven.

Toegangsprijs : €1 per persoon, boeiende avond + drankje inbegrepen.

